



N.C.P.G.R.



MEENSEL - KIEZEGEM '44



50^e Jaargang - 1^e Editie - Maart 2025



Gezellige en vreedzame drukte rond en op de kermisattracties in het centrum van Kiezegem in de zomer van 1944

Niets liet toen vermoeden dat enkele weken later het onheil zou toeslaan
In april-mei loopt er in deze context een tentoonstelling in de kerk van Meensel met als thema: "oorlog - vrede": lees verder in deze editie

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 vzw
Zetel: Neckerspoelstraat 6 3391 Meensel-Kiezegem. Ondernemingsnummer 0464.494.594 RPR Leuven

Post Erkenningsnummer **P005656** – Afgiftekantoor Tielt-Winge
Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168 3390 Tielt-Winge



Locatie: Museum44 Binkomstraat 1 3391 Meensel-Kiezegem

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be.

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie. Feestdagen gesloten.

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be

Tom Devos +32 487 73 70 02

Katrin Duerinckx +32 485 55 97 57

Marc Cauwbergs +32 478 92 70 26

Ronny Olemans +32 473 35 03 65

BESTUUR vzw **N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem'44**

VITAL CRAENINCKX

Voorzitter

+32 16 63 46 23

+32 496 50 46 77

FREDDY DUERINCKX

Ondervoorzitter

+32 16 62 12 38

+32 479 69 97 88

VIVIANE CAUWBERGS

Secretaris

+32 16 53 41 88

+32 473 32 07 76

JOS LEMMENS

Penningmeester

+32 16 63 36 11

+32 477 45 67 36

WERKGROEPEN

HERDENKINGSCOMITE

Coördinator Vital Craeninckx

HERDENKINGSREIZEN

Coördinator Oktaaf Duerinckx

MUSEUM & TENTOONSTELLINGEN

Coördinator Marc Cauwbergs

REDACTIE

Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx, Tom Devos,
Oscar Lauwens & Katrin Duerinckx

BESTUURSLEDEN

Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Caroline COLEBUNDERS, Katrin DUERINCKX, Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Oscar LAUWENS, Tom LEMMENS, Ronny OLEMANS, Marcel REYNDERS, Melanie SCHOUTERS, Evrard VAN GOIDSENHOVEN en Yvonne VANGILBERGEN

REKENINGNUMMERS

Algemeen, Lidgelden & Donaties : - KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB

Herdenkingsreizen: KBC – IBAN BE94 7360 4325 7014 (Nieuw nummer !)

Woord vooraf

Nu het voorjaar stilaan zijn rechten herneemt, de dagen lengen en de winterkou achter ons ligt, wil ik allen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden en ons verder willen blijven steunen van harte bedanken. *Mocht het u ontgaan zijn om in te gaan op onze vraag tot steun, het is nog steeds mogelijk uw bijdrage/lidgeld voor 2025 over te maken op ons gekende rekeningnummer.*



De lente was ook het begin en eindpunt van de jaren die voor de nabestaanden van slachtoffers van oorlog en vervolging, geconfronteerd werden met het verlies van hun dierbaren. Hun levensverhaal laat zien hoe in de vroege morgen in mei 1940 een zee van geweld in korte tijd door machtsvertoon, geraffineerde propaganda en lugubere rassenhaat de wereld overspoelde, inbrak in hun leven en dikwijls al hun verwachtingen van de toekomst vernietigde. Ook 80 jaar later kijken velen nog dagelijks naar hoe dat als met een mes in hun leven werd gekerfd. Overlevenden van naziconcentratiekampen worstelden nog lang met die jaren van onrecht en vernedering die ze maar niet kwijt konden. Zij zagen een overweldigder die niet alleen mensenlevens, steden en dorpen verwoestte maar die hen ook zijn ideologie, zijn manier van denken wilde opdringen - het recht van de sterkste - fascisme, een dodelijke ziekte.

Heden, acht decennia later kan ik me niet ontdoen van de beelden van de inauguratietoespraak vol haat enerzijds en zelfverheerlijking anderzijds van ene D. Trump waarmee die zijn tweede ambtstermijn als president van de USA begon. Om die drang naar absolute macht te bekrachtigen, riep hij God in om zichzelf tot god en aldus onfeilbaar uit te roepen. Typisch voor een dictator. Schrijnend hoe de meeste aanwezigen tijdens die wansmakelijke show recht gingen staan om te applaudisseren bij deze en andere gênante en gruwelijke uitspraken. Alsof dat nog niet volstond kwam een uitgelaten Elon Musk, de rijkste man ter wereld en overheidsfunctionaris (dienst voor bestuurlijke efficiëntie) van Donald Trump, het podium opgelopen. “Verkiezingen komen en gaan, maar deze was echt belangrijk. Ik wil jullie daarvoor danken” stelde de eigenaar van social medium X, waarna hij de suggestieve, strijdlustige “groet” bracht. Musk klopte met de hand op de borst en strekte daarna zijn arm fors naar voren, zoals ook de nazi’s dat deden. (zie afbeelding)



Recente uitspraken van meneer Trump over het Panamakanaal, Gaza, Groenland, Canada, Oekraïne en zelfs Europa doen de haren te berge rijzen.

Gaan wij met deze man terug naar af, de jaren dertig van vorige eeuw indachtig !?

Willen wij overleven, overleven als mens en niet als slaafse robots in een steeds harder wordende wereld die passief toekijkt bij wat daar gaande is en zodoende nieuw voedsel geeft aan ongelijkheid, discriminatie en racisme dan is het nodig dat het verhaal uit de jaren 1940-1945 gehoord blijft worden . Ook in 2025. Iets wat vele Amerikanen op 5 november 2024 helaas niet begrepen hebben. Want als we het vergeten . . .

Vital Craeninckx, voorzitter

Vredeslicht voor onze vereniging (21/12/2024)

Het werkjaar 2024 werd ook deze keer afgesloten met het binnenhalen van het Vredeslicht. En volgens de traditie maakten we hier weer een stemmige en vredesvolle activiteit van.

Het vredeslicht vertrekt in Bethlehem. Vele mensen en verenigingen spannen zich in om het vuur meer dan 4.000 km brandend te houden en het doorheen gans Europa te brengen, zelfs tot in Kiezegem. Vandaaruit werd het Vredeslicht onder leiding van diaken Luc Claeys en samen met vele wandelaars in een fakkeltocht naar Meensel gebracht. In de kerk van Meensel was het één en al kerstsfeer dankzij de medewerking van de harmonie "De Weergalm der Winghe" o.l.v. Piet Celis en Ferm die aansluitend hun Kerstzingeling hielden. Na de kerstliederen en de toespraken mochten alle verenigingen hun eigen Vredeslichtje ontvangen. Zo ook NCPGR Meensel-Kiezegem'44 en Museum44.

Vital (voorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem) en Marc (directeur Museum44) sloten de avond in alle eerbied af met het plaatsen van hun Vredeslichten in de Kapel aan het erekerkhof in Meensel. Dit ter nagedachtenis van de slachtoffers van de razzia's die in Meensel-Kiezegem werden gehouden.

En dit is waar de grotere boodschap van het Vredeslicht om draait. Ondanks de vele conflicten en oorlogen in de huidige wereld wil het Vredeslicht, zeker tijdens de kerstperiode, een positieve boodschap uitdragen en een symbool zijn van vrede, verbondenheid en hoop.



Overhandiging van het Vredeslicht door diaken Luc Claeys aan Vital Craeninckx en Marc Cauwbergs.

Vervolgens plaatsten zij het licht in de kapel aan het erekerkhof.

Er heerste een vredesvolle en stemmige kerstsfeer in de Mattheuskerk van Meensel.



26 ste Herdenkingsreis van NCPGR Meensel-Kiezezem'44 : vijf dagen

Eénmalig reizen we begin mei naar Duitsland en verblijven er vijf dagen. Het is immers 80 jaar geleden dat het kamp van Neuengamme werd bevrijd. Daar we ook de herdenkingsmomenten van het KZ Neuengamme deels willen meemaken zien we ons genoodzaakt er vijf dagen over te doen. Wij vertrekken uitzonderlijk ook twee uur later om medereizigers die vanuit Gent eerst naar Meensel-Kiezezem komen toe te laten ons te vervoegen. Inderdaad nemen wij met de NCPGR -Meensel-Kiezezem'44 ook reizigers mee van de Belgische Vriendenkring van de Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van het concentratiekamp Neuengamme en zijn Buitenkampen. Daar we ook eerst langs Schandelah rijden, waar we ontvangen worden door het gemeentebestuur, trachten we ook het KZ Drütte-Salzgitter te bezoeken. Andere oorzaken van deze langere reis zijn bepaalde organisaties die we samen met de inrichters van de herdenkingen in Neuengamme willen meemaken. Hier denken we aan het speciale bezoek aan de Cap Arcona - herdenking met de scheepvaart naar de plaatsen van de ramp in de Oostzee en de internationale herdenkingsplechtigheid. Aan de deelnemers wordt wel gevraagd vanuit de veiligheidseisen die voortvloeien uit de deelname van de bondskanselier, om zich uiterlijk op 6 april 2025* te registreren (later meer details)

Onthoud dit al: De Federale Recherche (BKA) zal vooraf een controle uitvoeren van alle persoonsgegevens. Toegang tot de Klinkerwerken (steenfabriek) is alleen mogelijk met een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort). Tassen groter dan DIN A4 en glazen flessen zijn niet toegestaan in de Klinkerwerken. Inkom vanaf 15.00 uur Om dat soepel te laten verlopen, vragen de inrichters u vriendelijk om zo vroeg mogelijk naar die plaats te komen.

Ook gaan we samen met de voorzitter van de AIN België Mark Van den Driessche door de Elbtunnel naar Blohm & Voss waar zijn vader verbleef. Urbain Van den Driessche (Woubrechtgem ° 1 oktober 1922 - † Neuengamme 6 januari 1945) was een lid van het Belgisch verzet in de Tweede Wereldoorlog. Op 18 augustus 1944 werd hij aangehouden in Aalst en afgevoerd naar het concentratiekamp van Neuengamme. Hij werkte o.a. bij Blohm & Voss (rederij en oorlogstuigen).



Anker voor de scheepswerf Blohm & Voss

Eind augustus 2025 reizen we dan weer naar de Normandische stranden. Vier dagen zijn we onderweg en bezoeken de voornaamste plaatsen uit de geschiedenis van de bevrijdingslanding van 6 juni 1944-D-Day. Lees ook blz. 6 - 7

Een jaar later plannen we weer een vierdaagse trip naar de Noord-Duitse kampen.

Oktaaf Duerinckx

Alle plaatsen voor de Neuengammereis zijn volzet !

REIS naar NORMANDIË

In de aankondiging van de Normandië-reis in vorige editie (december 2024) staan foutieve datums vermeld. Hierbij een rechtzetting met de correcte informatie. Met onze oprechte excuses.

Van donderdag 28 tot zondag 31 augustus 2025 plannen wij een reis naar Normandië. Tijdens deze vierdaagse brengen we een bezoek aan verschillende herdenkingsites rond D-Day en Wereldoorlog 2.

Programma

- **Donderdag 28 augustus 2025**
 - Vertrek om 6u stipt aan de parking in de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
 - Lunch met Lunchpakket
 - Kemmelberg
 - Pont de Normandie
 - Arromanches
 - Port-en-bessin
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- **Vrijdag 29 augustus 2025**
 - Omaha Beach
 - Coleville
 - Pointe du Hoc
 - St-Marie-du-Mont
 - Utah Beach
 - Crisbecq
 - St-Mère-Eglise
 - La Cambe
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- Zaterdag 30 augustus 2025**
 - Caen D-Day Museum
 - Bayeux
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- Zondag 31 augustus 2025**
 - Pegasus Bridge
 - Batterie de Merville
 - Deauville
 - Trouville
 - Honfleur
 - Afsluiten in Meensel-Kiezegem

Reis naar Normandië : Praktische Details

- We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge.
- Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en een uitgebreide bibliotheek over WOII en Meensel-Kiezegem
- Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig
- We voorzien vanaf dit jaar voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (enkel de eerste dag dien je een lunchpakket mee te nemen)
- Hoewel we graag veel plaatsen bezoeken, zijn we afhankelijk van het verkeer, vandaag is de laatst geplande bezoekplaats van iedere dag optioneel, indien de tijd het toelaat
- Toegang tot alle musea is inbegrepen

- Prijzen & Inschrijven Normandiëreis

De prijzen voor deze vierdaagse zijn:

- Eénpersoonskamer: € 675 per persoon
- Tweepersoonskamer: € 625 per persoon

Het is mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst bij Viviane Cauwbergs op 0473 32 07 76 of via viviane.cauwbergs@proximus.be.

Of door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

U bent ingeschreven na het storten van een voorschot van € 200 per persoon op het (nieuwe!) rekeningnr. KBC - IBAN BE94 7360 4325 7014 (**Nieuw rekeningnummer !**) - **BIC KREDBEBB**. Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger. De eindbetaling dient te worden voldaan ten laatste 1 mei 2025. Inschrijven kan tot en met 15 maart 2025. Inschrijven is onder voorbehoud, de reis kan enkel doorgaan indien we minstens 35 medereizigers hebben. Het voorschot is bindend en kan enkel terug worden gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35 medereizigers. Er is geen annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien gewenst.

Inschrijvingsformulier Reis naar Normandië :

Naam en Voornaam:

Adres. Straat + nr:

Postnummer en gemeente/stad:

Telefoonnummer/gsm:

Ik wens éénpersoonskamer (*) Ik wens tweepersoonskamer (*) : schrappen wat niet past

Voor tweepersoonskamer: ik deel de kamer met



Normandië - Arromanches: musée du débarquement

In memoriam: *Theo Craeninckx*

- **Theo werd geboren in Meensel-Kiezegem op 13 maart 1941 en overleed in Tienen op 11 februari 2025. Hij is de echtgenoot van Hilda Duerinckx.**
- **August, de vader van Theo werd als eerste slachtoffer van de augusturazzia's vermoord op het kerkpad van Meensel op 1 augustus 1944.**

De Geest van de stille kracht blijft leven.

Oktaaf Duerinckx

Sommige mensen vallen vooral op als ze ons verlaten. Theo was zo 'n man die er natuurlijk bij hoorde. Hij maakte deel uit van ons leven: van de familie, van zijn vrienden, van zijn leerlingen. Als bevlogen verteller beïnvloedde hij hele generaties in het Leuvense. Vooral wanneer hij over de natuur begon hingen zijn leerlingen aan zijn lippen. Ze voelden dat wat hij zei gemeend was en dat de liefde voor de natuur echt was. Dat uitte zich dan ook vooral in zijn gesmaakte gidsbeurten bij "De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud". En wie hem ooit bezig hoorde in Planckendael beseftte dat hij wist waarover hij het had en dat vooral liet een sterke indruk na. Zijn kleinkinderen kunnen er van meespreken. Maar niet alleen de drang naar de schoonheid van zijn omgeving trof ons, maar ook de nooit aflatende wil om te helpen bij de verwezenlijkingen van de verenigingen die de gedachtenis van de oorlogsslachtoffers van Meensel-Kiezegem levend wilden houden. Met zijn vader en schoonvader in gedachten heeft hij nooit geweigerd ten dienste te staan van die herinnering. Typisch was het feit toen de historische kader met de oorlogsslachtoffers van ons dorp ([zie foto blz. 9](#)) ergens achteloos op de vuilnishoop werd geworpen en hij die vond en recupereerde en herstelde, deed hij dat werkelijk uit respect voor de weduwen en wezen van bij ons. Ook toen de gemeente later dit icoon terug opeiste vond hij dat correct. Alhoewel later dit unieke symbolisch teken toch in het Museum44 terecht kwam en het historisch memorabel is, heeft hij nooit uitgepakt met zijn vrijwillige belangeloze inzet. Daarom alleen al mag hij nooit uit onze gedachten verdwijnen: "Als men iets doet voor de gemeenschap is dat niet om persoonlijk voordeel te hebben ". Dat is de voornaamste les die Theo ons leerde.

Dan herinner ik me nog een fragment uit een brief die hij als negentienjarige naar mij schreef toen ik met de Marine op zee zat:

'Kake' (Oktaaf), doe je ogen daar maar eens flink open dat je me een heleboel zaken kunt vertellen, want ik zou ook graag meer weten van die verre wereld die voor mij nog een volledig vraagstuk is. Ik wens je nog een aangename, leerrijke, voorspoedige reis, goede vriend en hoop je weldra weer te zien.

Om te sluiten 'Kake': "Blijf steeds wie je bent"! Je vriend Theo.

Als je als tiener reeds zo een boodschap brengt, is jouw geest toch blijvend aanwezig bij onze vereniging, vrienden en zeker bij de hele familie.

Bedankt, Theo, voor wat je voor ons betekende.

"Waar de jeugd zich opwarmt aan de zon van de hoop, vinden wij (wat ouderen) steun en warmte aan de kachel der herinnering".



Tijdens de herdenking in 2014 in Meensel las Theo samen met Fons Lemmens het dodenappèl



Dit is het historische kader met de oorlogsslachtoffers van Meensel-Kiezegem



Helden van het Verzet - Nieuwjaarsreceptie

Op 26/01/2025 ging de Nieuwjaarsreceptie van “Helden van het Verzet” door.

Helden van het Verzet omschrijven zichzelf als een project ter ere van gewone mensen die buitengewone dingen deden tegen de nazistische bezetting.

Zij willen de herinnering aan onze verzetshelden levend houden.

Vanuit Museum44 zijn we partner en ook NCPGR Meensel-Kiezegem staat achter dit project.

In zijn nieuwjaarstoespraak wou Dany Neudt niet ingaan op hoe positief het gaat met hun project maar wel op hoe zwaar de democratie nu in zoveel landen op het spel staat. Een bezorgdheid die wij zeker kunnen delen.



Vlnr: **Oscar Lauwens** (NCPGR Meensel-Kiezegem), **Katrin Duerinckx** (NCPGR, Museum44, Vriendenkring Neuengamme), **Dany Neudt** (Helden), **Rudi Beeken** (Vriendenkring Neuengamme), **Tim Vansteendam** (Helden), **Hilde Vivijs** (Dochter van Louis Vivijs, nicht van Staf Vivijs verzetsleden *De Zwarte Hand* en politieke gevangenen) - Vriendenkring *De Zwarte Hand* – NCPGR Mechelen

Originele tentoonstelling in de Sint - Mattheuskerk van Meensel

Thema: Oorlog en Vrede

Oscar Lauwens

Een tentoonstelling met als thema "Oorlog en Vrede" evocert de schizofrene sfeer van gedempte vreugde en verdriet in deze periode in Meensel-Kiezegem.

Erfgoedvereniging Ofsar Meensel-Kiezegem.be en Museum44 Meensel-Kiezegem pakken uit met een originele tentoonstelling: een miniatuurkermis* op een schaal van 1/25 met bewegende attracties, gekoppeld aan een diorama en monitors met oorlogsbeelden.

Thema: oorlog en vrede.

In het voorjaar loopt de 2^{de} Wereldoorlog in Europa op zijn laatste benen. Op 8 mei 1944 capituleert Duitsland.

Na de bevrijding braken op heel wat plaatsen spontaan volksfeesten los, gecombineerd met een kermis.

Deze evocatie wil de sfeer weergeven bij het definitieve einde van de 2^{de} Wereldoorlog in Europa.

In Meensel-Kiezegem bleef de duisternis en onzekerheid nog geruime tijd hangen.

Kortom levend erfgoed gekoppeld aan de doelstellingen van Museum44.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op [zaterdag en zondag van 27 april 2025 tot en met 18 mei 2025 tussen 14u en 17u.](#) Vanzelfsprekend zijn geleide groepsbezoeken aan deze tentoonstelling en Museum44 ook tijdens de week mogelijk mits voorafgaande afspraak.

Ontdek deze unieke miniatuurkermis op de [Erfgoed dag, 27 april 2025 tussen 14u tot 17u.](#)

Een bezoek aan Museum44 maakt het verhaal compleet.

Tijdens de Erfgoedweek van dinsdag 22 april 2025 tot en met vrijdag 25 april 2025 openen wij de deuren speciaal voor geleide bezoeken door de scholen en senioren van Tielt-Winge.



* De miniatuurpaardenmolen op de kermis

Enkele sfeerbeelden van de “kermisvreugd” in het centrum van Kiezegem in de zomer van 1944.

