



N.C.P.G.R.



MEENSEL - KIEZEGEM '44

42e JAARGANG - 1e EDITIE - MAART 2017



KLAAR VOOR DE LENTE!

Michaël Daenen bracht de vroege lente in beeld vanop de Meensel-Kiezegemse watertoren. Tijd voor onze vereniging om ons klaar te maken voor een goed gevuld werkjaar. Zo zijn er ook dit jaar weer de zomerse derde zondagen van mei tot september. Ook onze feestvergadering, herdenkingsplechtigheid, oldtimer treffen en herdenkingsreis staan op het menu. Meer hierover verder in deze editie. Wij wensen u alvast veel leesplezier, en hopen u steevast te verwelkomen op één van onze activiteiten.

Binnenkort!

Algemene Statutaire Feestvergadering op zaterdag 22 april 2017 in restaurant Alinea.

Open museumdagen, elke derde zondag van de maand van mei t.e.m. september.

Herdenking op zondag 6 augustus 2017 om 10u in Kiezegem.

Hagelands Oldtimer Treffen op zaterdag 12 augustus 2017 bij Fruit Vanhellemont

20e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland van 24 tot 27 augustus 2017

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Meensel-Kiezegem 1944 vzw

Erkenningsnummer P005656 - Afgiftekantoor 3390 Tielt-Winge

Verantwoordelijke Uitgever: Tom Devos, Wingerstraat 12, 3390 Tielt-Winge



INFOLOKAAL MEENSEL-KIEZEGEM '44

Ontmoetingscentrum Meensel-Kiezegem
Kapellekensweg 30a, 3391 Meensel-Kiezegem

Reservaties:

Marcel Reynders, +32 16 63 47 37
Jos Lemmens, +32 16 63 36 11
reservaties@meensel-kiezegem44.be



HAGELANDS VREDESMUSEUM

Huize Hageland
Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

Reservaties:

Marc Cauwbergs, +32 16 63 58 54
Ann Verrek, +32 16 63 95 56
reservaties@meensel-kiezegem44.be

BESTUUR

VITAL CRAENINCKX

VOORZITTER

+32 16 63 46 23
+32 496 50 46 77
vital.craeninckx@meensel-kiezegem44.be

FREDDY DUERINCKX

ONDERVOORZITTER

+32 16 62 12 38
+32 479 69 97 88
freddy.duerinckx@meensel-kiezegem44.be

VIVIANE CAUWBERGS

SECRETARIS

+32 16 53 41 88
+32 473 32 07 76
viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be

JOS LEMMENS

PENNINGMEESTER

+32 16 63 36 11
+32 477 45 67 36
jos.lemmens@meensel-kiezegem44.be

WERKGROEPEN

HERDENKINGSCOMITE

Coördinator: Vital Craeninckx
herdenkingscomite@meensel-kiezegem44.be

HERDENKINGSREIZEN

Coördinator: Oktaaf Duerinckx
herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be

MUSEA & TENTOONSTELLINGEN

Coördinator: Marc Cauwbergs
musea@meensel-kiezegem44.be

EVENEMENTEN

Coördinator: Caroline Colebunders
evenementen@meensel-kiezegem44.be

REDACTIE

Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx & Tom Devos
redactie@meensel-kiezegem44.be

BESTUURSLEDEN

Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Patrick CRABBE, Katrin DUERINCKX,
Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Ingrid HENDRICKX, Rudi PEETERS, Melanie SCHOUTERS,
Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT

REKENINGNUMMERS

Algemeen, Lidgelden & Donaties - KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB
Herdenkingsreis - Fintro – IBAN BE64 1424 0220 3552 – BIC GEBABEBB

VOORWOORD

De winter is in stilte voorbijgeleden. Zachte temperaturen wisselden af met een vleugje sneeuw en een portie gezonde vrieskou. De klimaatsverandering laat zich voelen. Inmiddels is het volop lente. De tijd vliegt snel. Idem dito voor onze organisatie. Ik wil op de eerste plaats iedereen danken die lid wilde blijven van of toetrad tot de vereniging. Uw steun is mooi en welgekomen. Op 27 januari konden we in aanwezigheid van tal van vrijwilligers op de herdenkingsweek, uit erkentelijkheid toosten op wat voorbij is en op wat komen gaat. Het werd een gezellig samenzijn met een traditioneel hapje en een drankje in de ontmoetingsruimte van fruitbedrijf Vanhellemont in Meensel. Ondertussen zitten onze medewerkers niet stil. Met zijn allen buigen we ons over de organisatie van de herdenking in Kiezegem op zondag 6 augustus en de 20ste editie van de herdenkingsreis naar Neuengamme van 24 tot en met 27 augustus.



We leven in een turbulente tijd. Ik kan niet ontkennen dat de gedachte aan de jaren dertig in vorige eeuw soms spontaan bij me opduikt. Is deze vergelijking al dan niet terecht? Mijns inziens wordt dit statement door menigeen gedeeld. De argumenten hiervoor zijn legio. Soms handelen ze over Wilders en Le Pen, soms over Trump die wereldwijd haast dagelijks in tv-journaals opduikt, over vluchtelingen, dan weer over nieuwe onpopulaire maatregelen vanuit de overheid. En soms mondt dit uit in sombere gedachten of voorspellingen, in het uiterste geval een nieuwe wereldoorlog. Een Nederlands historicus, H. von der Dunk, oppert dat er één overeenkomst is tussen de jaren dertig en nu, en die ziet hij kijkend en luisterend naar de Amerikaanse president Donald Trump. Een overeenkomst met Hitler, niet zozeer in de figuur zelf, als wel in de reacties van de buitenwereld. "Zoals Hitler destijds werd onderschat, zo wordt ook van Trump gezegd dat het allemaal wel zal meevallen, dat hij zal bedaren, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als zij is opgediend." Maar deze president maakte wel meteen werk van radicale verkiezingsbeloftes. Zijn het dan domme Amerikanen die deze clowneske figuur tot machtigste man ter wereld hebben gekozen? Wellicht zijn het bange en bezorgde mensen die in tijden van onzekerheid een houvast en verandering zoeken. Niets belet ons te vergelijken, maar je hoeft er überhaupt niet in te geloven. De Utrechtse hoogleraar Beatrice de Graaf (dochter van Evert) stelt: "Als ik historische vergelijkingen gebruik voor mijn studenten, dan gebruik ik eerder het heden om het verleden te duiden dan omgekeerd". Wijze woorden.

Het is niet de bedoeling aan doemdenken te doen, laat staan in de context van de vereniging politieke stellingen in te nemen of maatschappelijke toestanden aan te kaarten. Maar recente ondoordachte uitspraken en bokkensprongen van Trump en Wilders, doen op zijn minst wenkbrauwen fronsen. Eén bedenking als toemaatje: terwijl er in Zuid-Afrika een bod van 360 duizend euro gedaan werd op een West-Vlaamse duif worden duizenden mensen in de hoorn van dat zelfde continent geconfronteerd met hongersnood door aanhoudende droogte. Ware het een vredesduif, ze zou haar geld waard zijn. Vorige editie had ik het over 'bruggen bouwen'. Laat ons vooral trachten positief vooruit te denken en hopen op een vreedevolle toekomst.

VITAL CRAENINCKX

Voorzitter

in memoriam...

LOUIS CLINCKX

Op 18 februari 2017 moesten we afscheid nemen van Louis Clinckx. Louis werd geboren in 1924. Samen met andere dorpsgenoten werd hij tijdens de razzia's van Meensel-Kiezegem in 1944 gedeporteerd naar Duitsland. Hij zou samen met slechts 7 dorpsgenoten weerkeren.



Hij werd echter nooit erkend als politieke gevangene, omdat hij werd aanzien als werkweigeraar en hierdoor in Duitsland verplicht werd tewerkgesteld. Met het overlijden van Louis verliezen we één van de laatste getuigen van het oorlogsdrama uit 1944.

Vanwege het bestuur bieden we onze oprechte deelneming aan familie en vrienden.

in memoriam...

DANNY VANDROOGENBROECK



Als een donderslag bij heldere hemel vernamen we het nieuws van onze goede vrienden van de 82nd-101st Airborne Division. Danny was niet meer.

We hadden de eer Danny te leren kennen tijdens de organisatie van onze Herdenkingsweek vorig jaar. Altijd enthousiast positief ingesteld en in voor een goede grap, maar als er gewerkt moest worden stond hij op de eerste plaats.

Via deze weg bieden wij de familie en vrienden van Danny onze oprechte deelneming aan met het verlies van hun vriend en icoon binnen de vereniging.

Belangrijk bericht van het IV-NIOOO (Instituut van Veteranen- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en Oorlogsslachtoffers)

Voor de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie dient vanaf 1 maart 2017 alle correspondentie (doktersattesten, medische nota's, briefwisseling...) gestuurd te worden naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) op volgend adres:

**HZIV Directie Oorlogsinvaliden
Troonstraat 30 A
1000 Brussel (centraal nummer 02 229 35 03)**

20 jaar Neuengammereizen

VAN DONDERDAG 24 TOT ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017

Onze dubbeldekkerbus zit al bijna volgeboekt, wie nog mee wil, snel zijn is de boodschap! Van donderdag 24 tot zondag 27 augustus 2017 bezoeken wij voor de 20e maal de concentratiekampen in Noord-Duitsland. Het programma kan u hier terugvinden.

Programma

Donderdag 24 augustus 2017 - Putten (NL) & Westerbork (NL)

Vrijdag 25 augustus 2017 - Bremen Farge & Sandbostel

Zaterdag 26 augustus 2017 - Neuengamme, Bullenhuser Damm & Hamburg

Zondag 27 augustus 2017 - Esterwegen, Schandelah & Jammertal

Wij reizen met een luxe-autobus Hageland Express en overnachten in 4-sterrenhotels met half pension. In de bus is animatie en bibliotheek voorzien. Onze trouwe gidsen begeleiden jou graag. Deelnameprijs bedraagt € 480 per persoon voor een tweepersoonskamer en € 560 per persoon voor een eenpersoonskamer.

U bent ingeschreven na overschrijving van een voorschot van € 100 per persoon op rekeningnummer Fintro – IBAN BE64 1424 0220 3552 – BIC GEBABEBB, graag met vermelding van Voornaam, Achternaam en Plaats van elke deelnemer. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Caroline Colebunders op +32 16 36 50 50 of op herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be. Er zijn nog slechts enkele laatste plaatsen beschikbaar.

Daar we telkens nieuwe plaatsen bezoeken willen we nu al wat toelichten hoe onze reis er deze maal zal uitzien.

Weg naar Arnhem: Bij de trip naar Putten zullen we trachten wat meer inzicht te verschaffen in de “Market Garden” actie van de geallieerden. Met documentaires en het volgen van de verschillende routes via Nijmegen e.a. zal dit meer lijken op een vluchtige kennismaking, waar we één van volgende reizen dieper zullen op ingaan.

Putten: De eerste groepsreis naar deze Nederlandse stad die een compagnon was bij de prestigieuze tentoonstelling (die we tijdens de herdenkingsweek 2016 in Meensel konden bewonderen) op het stadhuis van Hamburg, samen met Warschau en het Franse Murat. Evert de Graaf, die meermaals in Meensel-Kiezegem op bezoek kwam en ook nog een interessante uiteenzetting gaf over het drama van zijn gemeente tijdens de herdenkingsweek 2016, zal onze gids zijn ter plaatse.

Wat gebeurde er eind september 1944? In 't kort: tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt door de ondergrondse in Putten een aanslag gepleegd op Duitse officieren. Als vergeldingsactie wordt een razzia uitgevoerd door de Wehrmacht en de SS en wordt een deel van het centrum van het dorp platgebrand. In deze plaats in Gelderland werd dus op 1 oktober 1944 door de Duitse bezetters deze razzia uitgevoerd, waarbij het grootste deel van de mannelijke bevolking werd afgevoerd naar diverse concentratiekampen. In totaal kwamen er 552 mensen om het leven.

Westerbork: Oorspronkelijk was deze plaats een centraal vluchtelingenkamp om Joodse Duitsers op te vangen. Op 1 juli 1942, namen de nazi's het kamp over, waarna Westerbork dienst deed als doorgangskamp. Bij de overname maakten de nazi's gebruik van de reeds bestaande kampstructuur van het vluchtelingenkamp. De directeur van het vluchtelingenkamp, de Nederlandse reserve-kapitein Jacques Schol, bleef toen ook in het kamp. De Duits-Joodse vluchteling Kurt Schlesinger werd dan door Schol aangesteld als Oberdienstleiter. Hij zou ook onder de nazi's een belangrijke rol blijven vervullen als leider van de kamporganisatie die zo goed als volledig bestond uit Joodse gevangenen. De overgrote meerderheid van de gevangenen verbleef er slechts enkele

dagen tot weken , een kleiner aantal verbleef er maanden tot soms zelfs jaren. Zij die langere tijd in het kamp verbleven vonden dat Westerbork een kamp was met relatief goede leefomstandigheden . Mishandelingen en moord kwamen er nauwelijks voor, gezinnen bleven bij elkaar, en over het algemeen was er voldoende te eten. Daarnaast waren er o.a. een winkel, speeltuin, scholen, een uitstekend ziekenhuis en een theater waar kwalitatief goede shows vertoond werden.

Desondanks had het kamp Westerbork uiteindelijk maar één doel: het wekelijkse transport. De angst op transport te worden gesteld beheerste het kampleven. Mensen probeerden op lijsten te komen om van deportatie vrijgesteld te zijn.

Inkomende transporten per trein vanuit verschillende stations brachten Joden aan die zich 'vrijwillig' moesten aangeven bij de verzamelplaatsen. Vandaaruit werden ze meestal in de nacht vervoerd en naar Westerbork getransporteerd. Daar aangekomen werd iedereen geregistreerd. Ook uit andere werkkampen in Nederland arriveerden er 10.000 Joden op één dag.

Vanuit kamp Westerbork vertrok er minimaal 93 keer een trein, meestal naar Auschwitz, maar ook naar Sobibor, Theresienstadt en Bergen-Belsen. Slechts 5.000 Joden en 32 Roma van deze gevangenen overleefden de Tweede Wereldoorlog. In totaal werden ruim 100.000 gevangenen vanuit kamp Westerbork per trein gedeporteerd en dit op basis van de capaciteit van de concentratiekampen en de beschikbare treinen. Na het laatste transport bleven er 500 gevangenen achter in het kamp, waaronder de Joodse kampleiding. Ze werden bevrijd door Canadezen.

Farge: De reusachtige U-bootbunker "Valentin" ten noorden van Bremen is helemaal vernieuwd als herdenkingsoord en tentoonstellingsruimte. Onze vereniging was jaren geleden de eerste groep die deze bunker mocht bezoeken die toen nog in handen was van de Duitse Marine. Bij de inhuldiging van de vernieuwde site waren we dan ook uitgenodigd.

Het doel van de bunker was het construeren van U-boten. De delen werden samengebracht en dan zou een volledige U-boot de bunker verlaten via een te graven kanaal naar de Weser.

De bouw van de bunker begon rond 1943. De bunker is nooit afgeraakt en er is nooit één enkele U-boot samengesteld in de bunker.

Tijdens de bouw zijn er 1750 gevangenen omgekomen. Na de bouw werden de overlevenden met de trein naar 'Bergen-Belsen' gebracht. Daar dit kamp al bevrijd was werden ze getransporteerd naar het Noorden van Duitsland. Tijdens dit transport zijn nog vele mensen omgekomen.

Na een reis van zeven dagen werden ze naar drie schepen gebracht. Twee van deze schepen zonken door bommen van de geallieerden. Aan de voorzijde van de bunker bevindt zich ook een merkwaardig gedenkteken: "Vernichtung durch Arbeit"
Na de oorlog gebruikten de geallieerden de bunker voor het testen van nieuwe wapens. In 1966 werd het overgenomen door de Duitse marine en toen gebruikt voor de opslag van alle soorten uitrustingen en materialen. Misschien toch een beetje dank zij ons is het nu uitgebreid te bezoeken.

Sandbostel: Dank zij een reportage op de Nederlandse TV werd dit oord gered van verdwijning. Het zou een industriële site worden. Wij brachten er een bezoek toen het nog maar pas aan een heropleving toe was. De vernieuwde en gerestaureerde gebouwen werden enkele jaren geleden ingehuldigd. Daar waren we ook uitgenodigd en nu willen we na enkele (te) snelle bezoeken wat meer tijd besteden aan dit voormalig kamp.

Het concentratiekamp Stalag XB in Sandbostel (een buitenkamp van het KZ Neuengamme) was eigenlijk een krijgsgevangenen- en opvangkamp. Na 1 september 1939, werden er aanvankelijk Britse civiele geïnterneerden en Poolse krijgsgevangenen ondergebracht

in grote tenten. Tijdens de oorlog arriveerden er ook Belgische, Russische en Franse krijgsgevangenen.

Op 29 april 1945 bevrijdden de Britse troepen Stalag XB. Enkele kilometers verder ligt de merkwaardige begraafplaats van dit oord. Omdat veel documenten verloren zijn gegaan tijdens de chaos van de bevrijding en de tijd erna, is het zeer moeilijk te bepalen hoe hoog het sterfte aantal in Sandbostel was. Er werd aangenomen dat er maximaal 8.500 Sovjet soldaten waren. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger. Volgens een verklaring van een gevangene, die destijds de tolk was van een Duitse officier, zouden er zelfs alleen in de winter van 1941/42, 35.000 Sovjet gevangenen zijn omgekomen.

Neuengamme: De Neuengammedag is telkens het hoogtepunt van de herdenkingsreis. De herdenkingshalle, de plechtigheid aan ons beeld “De wanhoop van Meensel-Kiezegem”, het bezoek aan de instellingen en het museum (hopelijk weer met onze vaste gids Andreas) en het dodenappel aan het crematorium is telkenjare één van de meest beklijvende momenten. We maken dan ook nog tijd vrij voor een bezoek aan

Bullenhuserdamm: Een bezoek aan de kelders en de rozentuin laat telkens een onuitwisbare indruk na.

Hamburg: Een rondrit door Hamburg mag niet ontbreken en hier is Caroline al enkele jaren onze voortreffelijke gids.

In onze volgende editie van de Nieuwsbrief zullen we het hebben over enkele nieuwe bestemmingen van deze 20ste herdenkingsreis. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk Schandelah, Jammertal en Dora-Mittelbau zijn.



Oktaaf Duerinckx, Freddy Duerinckx en Fernand Vansievenant tijdens de opening van de nieuwe museumsite in Sandbostel, ondertussen al weer enkele jaren geleden.

Vorig jaar bezochten we tijdens de 19e Herdenkingsreis de volledig vernieuwde Valentin Bunker. Dit hebben we ook dit jaar weer op het programma.



Wij lezen voor u...

ZWIJGEN NA DE STILTE

Een boek van Rita Goossens over het mysterieuze drama van Katyn.

Na een vliegtuigongeval in april 2010 nabij Smolensk waarbij o.a. de Poolse president Lech Kaczynski omkwam samen met 96 medereizigers, kwam wereldwijd het drama van Katyn weer in de spots. Deze delegatie kwam inderdaad van een herdenking van dit bloedbad waarbij in de Lente van 1940 o.a. duizenden Poolse officieren gruwelijk werden omgebracht.

Een internationaal team zocht naar de schuldigen. Het werd een wespennest waarbij de schuld afwisselend werd gelegd bij de Russen en de Duitsers. Wie had belang bij die onzinnige moorden? Eén zaak stond vast: dit was beslist een oorlogsmisdaad!

De twijfels na het ontdekken van de graven in de Russische bossen in 1943 werden door het geheime gedoe, het mist spuien en verdachtmakingen allerhande nog groter. Al lasen we reeds heel wat over de verhouding van Russen en Duitsers (eerst waren ze compatriotten, later vijanden) in verband met Polen, dat na annexatie zou verdeeld worden.



Na de lezing van het boek van Rita Goossens, die heel de geschiedenis uitploos en wetenschappelijk onder de loep zette, werd deze geschiedenis voor mij duidelijker dan ooit. Naast naslagwerken en massa's dossiers slaagde zij erin een boeiend werk af te leveren, dat zelfs de niet echt geïnteresseerden zouden moeten lezen. Het is daarenboven vlot en meeslepend bewerkt (wat zeker geen sinecure was) en men moet zeker geen freak zijn van oorlogsliteratuur om aan deze historie-interpretatie door deze schrijfster geboeid te worden. Hierbij is de tijdlijn op pagina drie een fantastische hulp.

Wij wisten al enkele jaren tot wat Rita in staat was (hier denken we aan het verhaal van Marius en de Cap Arcona, dat ze tijdens de herdenkingsweek in augustus 2016 ten gehore bracht in de grote tent), maar een zo ingewikkeld kluwen als de moorden van Katyn ontrafelen is een monnikenwerk en het dan op deze manier presenteren is kunst.

Dubbel en dik “proficiat” en met klem aan te raden vijfsterrenliteratuur.

Het boek zelf is te verkrijgen bij Rita Goossens zelf, of door even contact op te nemen met onze redactie, wij verwijzen u graag door.

Bedanktmoment voor onze medewerkers

RECEPTIE HERDENKINGSWEEK

Op 27 januari 2017 hebben we ons stevig werkjaar van 2016 nog even goed gevierd. We hebben getracht alle medewerkers van onze Herdenkingsweek nogmaals samen te krijgen, als bedankmoment voor een méér dan geslaagd evenement. Hier ziet u nog enkele sfeerbeelden. Ook via deze weg willen we graag alle medewerkers nogmaals bedanken voor alle inzet.



Herinneren in Meensel-Kiezegem

INTERVIEW MET TOM DEVOS

Herdenken versterkt de democratie

Een achterkleinkind (Tom Devos) geeft het voorbeeld

Naar een gesprek met Swenja Granzow-Rauwald, politieke wetenschapper en verantwoordelijk RFHABNC (beschouwingen over door Nazi-misdaden getroffen families). Zij leidde het concept met de jongeren uit Duitsland tijdens de Herdenkingsweek te Meensel-Kiezegem.

Tom Devos heeft een goede vriend. Samen zijn ze actief in een vereniging. Hiermee reisden ze zelfs naar het buitenland. Niets ongewoons, zeg je al. Maar als Tom als vijftienjarige door die vriend verzocht wordt om mee te werken in de vereniging is deze vriend al ruim 60 jaar oud. Voor Tom is veel belangrijker dan het leeftijdsverschil hun gemeenschappelijk interesse in de geschiedenis van de gemeente Meensel-Kiezegem. Met het werk voor de Meensel-Kiezegem '44, aldus Tom, zijn ze vastbesloten ervoor te zorgen dat de gewelddadige misdaden van de nazi's niet meer herhaald worden en dat de nagedachtenis aan de offers, door "wraakneming" van de nazi's te Meensel-Kiezegem, bewaard blijven. De overgrootvader van Tom, Evrard Cauwbergs, was één van de 71 mannen die na de twee invallen in augustus 1944 werd gearresteerd en naar het concentratiekamp van Neuengamme gedeporteerd. Evrard Cauwbergs overleed daar op 7 november 1944.



Tom Devos en zijn vrouw Caroline samen met zijn oma Leona Cauwbergs, dochter van Evrard Cauwbergs, naast het beeld "De wanhoop van Meensel-Kiezegem". (foto)

Toen de grootmoeder van Tom, Leona, in 2000 voor de eerste keer de laatste rustplaats van haar vader wilde bezoeken, miste ze de kracht om deze reis alleen te ondernemen. Achteraf beschouwd denkt Tom, dat de aanblik van zijn grootmoeder, die aan het beeld "De wanhoop van Meensel-Kiezegem" bloemen neerlegde voor haar vader, hem deed besluiten "zo veel mogelijk over deze plaatsen en wat daar gebeurde en over de geschiedenis van mijn opa Evrard te ontdekken".

De overgrootvader van Tom en de familieleden van de andere leden van de Meensel-Kiezegem '44 brachten een groot offer voor de vrijheid van hun kinderen meer dan 70 jaar geleden. Daarin zien de leden van de Stichting Meensel-Kiezegem '44 het ook als een plicht die verder gaat dan het herinneren: " We willen jongeren en ouderen in Europa aanzetten om kritisch, onafhankelijk te denken, zodat zij hun weg door het doolhof van de moderne samenleving vinden".

In het educatiefwerk van Stichting gaat het voornamelijk om de lessen uit de geschiedenis en de verhalen van nazi-slachtoffers uit Meensel-Kiezegem, die worden verduidelijkt in het Hagelands Vredesmuseum. Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, worden er gegidst door onze leden. Deze vorming stopt niet bij de grenzen van de gemeente Tielt-Winge. Integendeel, een reizende tentoonstelling brengt de geschiedenis van Meensel-Kiezegem naar de rest van België en ook naar Duitsland. " In Hamburg, zegt Tom, is de Stichting Meensel-Kiezegem '44 zelfs beter bekend dan in België." Daarom is Tom in 't bijzonder de medewerkers van het KZ Neuengamme dankbaar. "We hebben een meer dan hartelijke relatie. We werken al zo lang samen. Ondertussen zijn we allemaal goede vrienden."

Het karakter van de jaarlijkse reizen is veranderd sinds het eerste bezoek van de 12-jarige Tom met zijn grootmoeder. Oorspronkelijk waren het bedevaarten, waardoor de deelnemers deze geschiedenis zeer emotioneel benaderden. Ze hadden hun vaders al een mensenleven moeten missen. Voor de toekomstige generaties gaat het niet alleen over emoties, maar ook over besef en inzicht.

Hoewel er eigenlijk geen strikte scheiding van verantwoordelijkheden is in de Stichting, neemt Tom voornamelijk de redactionele activiteiten voor zijn rekening. Hij is verantwoordelijk voor het blog en zorgt ervoor dat de nieuwe naslagwerken en de nieuwsbrief gepubliceerd worden. Het grote voordeel bij het nieuwe project van de Stichting is vooral Tom zijn professionele ervaring in de digitale wereld. Geïnteresseerden moeten de kans krijgen om zich ook online te informeren over de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tom zijn grote wens is om een grote herdenkingssite op het terrein van de kerk van Meensel te verwezenlijken. Hij wil een interactief museum, waar de toekomstige generaties de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en Meensel-Kiezegem in naslagwerken ervaren door middel van historische exposities, realiseren.

Als je Tom vraagt waar hij de kracht vandaan haalt om zoveel tijd in zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Meensel-Kiezegem '44 te investeren, antwoordt hij:

" Het is iets dat ik moet doen. Dit verhaal is een deel van mij. Het is mijn taak om deze geschiedenis bekend te maken. Ik wil begrijpen hoe het zover is kunnen komen. Ik zie de toekomst van de Stichting als een organisatie waardoor de vijfde, zesde en zevende generatie ervaringen hierover kan opdoen en beheersen. Dan kunnen ze zien hoe goed de wereld waarin we leven is, maar ook hoe kwetsbaar. Vrijheid is niet iets wat je altijd hebt maar waarvoor je moet blijven vechten."

nvdr: Dit interview dateert van voor de samensmelting van NCPGR Meensel-Kiezegem - Tienen en Stichting Meensel-Kiezegem '44 naar vzw NCPGR Meensel-Kiezegem '44. Doch wouden we u deze interessante bijdrage, die origineel in het Duits en Engels werd gepubliceerd, niet onthouden.

UTNODIGING

Algemene feestvergadering op zaterdag 22 april 2017

De bestuursleden van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem '44 vzw nodigen U graag uit op de jaarlijkse feestvergadering op: zaterdag 22 april 2017 om 12.00 uur in restaurant "Alinea" Kerkstraat 31 Meensel-Kiezegem Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en sympathisanten.

Menu

Aperitief met bubbels en fruitsap
Brioche , zeeduivel, sint-jacobsvrucht en koningsbarbeel met een tikkasausje
Gevogellevelouté met een toets van rode curry
Kalfsfantasie creatief
Chocoladedessert
Koffie
Wijnen en frisdranken



De deelnamekosten bedragen € 52 per persoon, all-in. Dit bedrag kan betaald worden door overschrijving op IBAN BE84 7340 3632 1859 en BIC KREDBEBB met vermelding 22 april 2017. Betaling aan de kassa is uiteraard ook mogelijk, in dit geval graag tijdig telefonisch bevestigen bij penningmeester Jos Lemmens op 016 63 36 11. Wij vragen vriendelijk uw inschrijving te bevestigen voor 17 april 2017.

Wij kijken er al naar uit u te mogen verwelkomen.

DONATIES

Waarvoor onze oprechte dank:

Cauwenberghs Danny, Chris Desaever-Cleuren, Vic Deschryver, Gaston Dons, Everaerts-Cleynen, Morren Jules, Rikelynck Jeannine, Scheepers Irma, Spitaels-Goossens, Willems Germaine, Zutterman Jozef, Beddegenoots Maurits, Verhaeghe Paula, Cauwbergs Gaston, Cauwbergs Madeleine, Pasteyns Irma, Duerinckx Hilda, Debruyne Josée, Deboes Simonne, Timmermans Simone, Timmermans Christianne, Thielemans Roger, Vangoidsenhoven Marcel : 4 Euro

Bollaerts Freddy, Stouthuysen-Degeest, Louis Van Dael, Vanuytvange Françoise, Laporte Charlotte: 9 Euro

Pasteyns Elza : 14 Euro, Pasteyns Jozef : 18 Euro, Six Achiel : 24 Euro, Massoels Maria : 34 Euro, Devroey Achilles : 68 Euro, Stephanie A Rowe: 100 Euro

Wij danken iedereen die onze werking mogelijk maakt, zowel via donaties als hard werk. Onze vereniging steunen kan steeds via een donatie op IBAN BE84 7340 3632 1859 met BIC KREDBEBB.

intago

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de marketing- en drukkerijafdeling van Intago - www.intago.be