



N.C.P.G.R.



MEENSEL - KIEZEGEM '44

41E JAARGANG - 1E EDITIE - MAART 2016



NEUENGAMME OP BEZOEK

Op donderdag 18 februari mocht NCPGR Meensel-Kiezegem '44 een delegatie van 16 personen ontvangen van onze partners uit het Duitse Hamburg. Een gemengde groep van gidsen (o.l.v. Dr. Oliver van Wrochem, Directeur Studiedienst) van KZ Gedenkstätte Neuengamme en onderzoekers van de Internationale Vriendenkring van Neuengamme kwamen over de vloer.

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Meensel-Kiezegem 1944 vzw
Erkenningsnummer P005656 - Afgiftekantoor 3390 Tielt-Winge
Verantwoordelijke Uitgever: Tom Devos, Wingerstraat 12, 3390 Tielt-Winge



INFOLOKAAL MEENSEL-KIEZEGEM '44

Ontmoetingscentrum Meensel-Kiezegem
Kapellekensweg 30a, 3391 Meensel-Kiezegem

Reservaties:

Marcel Reynders, +32 16 63 47 37
Jos Lemmens, +32 16 63 36 11
reservaties@meensel-kiezegem44.be



HAGELANDS VREDESMUSEUM

Huize Hageland
Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

Reservaties:

Marc Cauwbergs, +32 16 63 58 54
Ann Verrek, +32 16 63 95 56
reservaties@meensel-kiezegem44.be

BESTUUR

VITAL CRAENINCKX

VOORZITTER

+32 16 63 46 23
+32 496 50 46 77

vital.craeninckx@meensel-kiezegem44.be

FREDDY DUERINCKX

ONDERVOORZITTER

+32 16 62 12 38
+32 479 69 97 88

freddy.duerinckx@meensel-kiezegem44.be

VIVIANE CAUWBERGS

SECRETARIS

+32 16 53 41 88
+32 473 32 07 76

viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be

JOS LEMMENS

PENNINGMEESTER

+32 16 63 36 11
+32 477 45 67 36

jos.lemmens@meensel-kiezegem44.be

WERKGROEPEN

HERDENKINGSCOMITE

Coördinator: Vital Craeninckx
herdenkingscomite@meensel-kiezegem44.be

HERDENKINGSREIZEN

Coördinator: Oktaaf Duerinckx
herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be

MUSEA & TENTOONSTELLINGEN

Coördinator: Marc Cauwbergs
musea@meensel-kiezegem44.be

EVENEMENTEN

Coördinator: Caroline Colebunders
evenementen@meensel-kiezegem44.be

REDACTIE

Coördinator: Tom Devos - Redactieleden: Vital Craeninckx & Oktaaf Duerinckx
redactie@meensel-kiezegem44.be

MEDEWERKERS

Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Patrick CRABBE, Guido HENDRICKX,
Ingrid HENDRICKX, Marcel MORREN, Rudi PEETERS, Melanie SCHOUTERS,
Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT

VOORWOORD

De overgang van oud naar nieuw is al lang verleden tijd en de twee eerste maanden van dit jaar zijn als het ware in razend tempo, doch niet onopgemerkt, voorbijgegaan. Rond de jaarwisseling dromen we stiekem van een “White Christmas”, maar de realiteit in december 2015 was anders: zachte temperaturen en bloeiende narcissen, vreemd, want we verwachten dat niet. Het lijkt alsof de natuur van slag is, of zijn wij dat misschien zelf ook?



We kampten wereldwijd met veiligheidsproblemen. Vele ingrijpende gebeurtenissen volgden elkaar op. Via pers en media werden we geconfronteerd met oorlogen en onrust. Geweld was nooit zo dichtbij. Denk aan de aanslagen in Parijs en Ankara, en de terreurdreigingen in Brussel waar we nu zelfs niet meer veilig door tunnels kunnen rijden. Ook de beelden van de honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen uit Syrië, Afghanistan, Libië, ... die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en die ook nu nog, met al hun bezittingen in een schamel bootje, in vrachtwagens of te voet Europa en ook ons land trachten te bereiken. Op zoek naar een veilig onderkomen. Waarom kon Europa meer dan zeventig en honderd jaar geleden wel voor opvang zorgen terwijl er vandaag de dag toch meer middelen voorhanden zijn, er meer welvaart heerst en het over aanzienlijk minder mensen gaat. Geven we toe dat het te ver van ons bed is? Ik vraag mij af hoe we zelf opgevangen willen worden als wij, zoals onze voorouders op de vlucht zouden moeten slaan?

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid voor ieder van ons, de Europese Unie, het Westen en de VN en laat ons niet al te licht afglijden in onverschillige gedachten: “Het is niet onze schuld, wij kunnen daar toch niets aan doen?”. Hierbij stel ik me de vraag: wat is in deze context de zin, de draagkracht en geloofwaardigheid van ons massaal herdenken van beide wereldoorlogen met de herhaalde oproep “Dit nooit meer!”?

Velen maken zich zorgen over de toekomst. Deze gevoelens van onzekerheid, mogen we niet onderschatten. Er heerst bij menigeen angst voor het andere, het vreemde, het nieuwe. Dat vertaalt zich soms in vrees voor de ander, voor het onbekende, maar dat mag niet leiden tot negativisme. Ik heb het ervaren bij het samengaan van onze twee verenigingen. Eendracht maakt macht is een mooie leuze maar tegelijk een oefening die aanpassing en geduld vergt. Tijd brengt raad. Een Afrikaans spreekwoord luidt als volgt: “Alleen ben je sneller, samen kom je verder”.

De samenleving verandert, de wereld en onze maatschappij staan niet stil. Veranderingen horen bij het leven. Ze veroorzaken soms gevoelens van onzekerheid, maar brengen ook nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten met zich mee. Het is de opdracht om ons immaterieel erfgoed, inclusief het tragisch oorlogsverleden van Meensel-Kiezegem, te koesteren en uit te dragen.

Tenslotte, wil ik iedereen bedanken om lid te blijven of om aan te sluiten bij de vereniging. Een welgekomen steun. U bent van harte uitgenodigd op de algemene feestvergadering die doorgaat op zaterdag 16 april in restaurant Alinea en op zondag 7 augustus op de jaarlijkse herdenking als aanvang van een herdenkingsweek.

VITAL CRAENINCKX

Voorzitter

van verzetsman tot Sint-Gillis...

HET VERHAAL VAN JULES BUEDTS

Op 3 september 1944 werden 13 gijzelaars van de razzia's op 1 en 11 augustus '44 in Meensel-Kiezegem bevrijd uit de laatste deportatietrein naar Neuengamme. Vermits dit konvooi op een bepaald moment 'spoorloos' was en voor de buitenwereld niet meer bestond, kreeg het de naam 'spooktrein'. Eén van de overlevenden, Jules Buedts uit Keerbergen, deed 4 jaar geleden zijn uitzonderlijk verhaal. Jules was lid van verschillende vaderlandslievende verenigingen, onder meer van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem. Hij overleed op 9 oktober 2015 in het ziekenhuis van Bonheiden. Als postuum eerbetoon volgt hier zijn verhaal.

Deel 1: Jules Buedts, van verzetsman tot Sint-Gillis

Op een druilerige ochtend in juli 2012 had ik afgesproken ten huize Jules Buedts, geboren op 4 maart 1928, in Keerbergen. Hij was toen 62 jaar getrouwd met Pauline Van Malderen.

Ten tijde WO II baatten de ouders van Jules het café uit 'In de zoeten inval' in het centrum van Keerbergen. Na het overlijden van zijn moeder, op jonge leeftijd, werd zijn broer Achiël opgevangen door een tante in Brussel. Vader hertrouwde en Jules kreeg nog twee stiefbroers.

Na een periode van 6 weken in de school van Keerbergen ging Jules naar het Atheneum in Mechelen.

Jules, een innemend verteller doet zijn verhaal, boeiend en gekruid met pittige anekdotes:

“Tijdens de oorlog was ik, als zestienjarige, lid van het verzet, de NKB (Nationaal Koninklijke Beweging). Wij werkten veel voor Brussel, de OMBR (Organisation Militaire Belge de Résistance). Ik ging dikwijls met de fiets langs de Dijle naar het Vrijbroekpark in Mechelen om smokkelwaar van ons vader in een restaurant te gaan leveren. Ondertussen ontmoette ik daar mannen om berichten door te geven, meestal mondeling, zelden schriftelijk omdat dit onderschept kon worden... Maar dit wist ons vader niet. Ik deed dit in opdracht van een dorpsgenoot, een verzetsman van rond de 30 jaar, die op zijn beurt in contact stond met een Brusselaar die hier regelmatig langskwam in het café. Zo hadden ze eens 2 granaten in mijn rugzak gestoken om, in geval de Duitsers mij zouden tegenhouden, ik er de pin moest uittrekken. Later, toen ik in het leger was, besepte ik dat, als ik dat had moeten doen, ik hier niet meer zou zijn. Ik wist te veel. Zij zouden dood zijn geweest, maar ik ook

nietwaar...”

Het huidige ‘meer van Keerbergen’ was voor de oorlog een vliegveld voor sportvliegtuigen. Jules herinnert zich dat hij toenmalig wielerkampioen Jef ‘Poeske’ Scherens regelmatig laag zag overvliegen. Tijdens de 2de wereldoorlog werd het vliegveld in beslag genomen door de Duitsers die er een schijnbasis van de Luftwaffe van maakten. “Tijdens de bezetting, begin 1944, ik was toen nog geen zestien jaar, ben ik door een droogstaand beekje dat overwoekerd was met brem, tot aan het vliegplein geslopen en heb daar nota's en een plannetje van de pistes op het vliegveld gemaakt en ben langs dezelfde weg teruggekeerd. Ik deed dit in functie van het verzet.”

We zijn juni 1944. In Mechelen werden 120 medestudenten 's nachts bij hen thuis opgepakt en weggevoerd, slechts 20 zouden terugkeren. Ook voor Jules zou het noodlot toeslaan op 29 juni '44.

“Die morgen om 4 uur werd er op de deur gebonkt, ik stond op mijn blote voeten, mijn kousen staken in mijn broekzak, mijn hemd op mijn arm en mijn schoenen in mijn hand en zo dacht ik langs achter door een uitweg weg te vluchten. Deze vluchtweg was vooraf



Jules Buedts met echtgenote Paulina...

uitgestippeld in geval van onraad en werd ook gebruikt om te smokkelen. Maar daar stonden ze me op te wachten, ik kon niet meer weg. Het plannetje van het vliegveld zat nog in mijn zak. Ik werd in een auto gestopt van de G.F.P. (Geheime Feldpolizei). Ze vonden een lijstje van 120 namen van 'zwarten' dat ik bezat maar het plannetje van het vliegveld hebben ze nooit te pakken gekregen, ik heb het stiekem opgegeten!

In die auto werd ik, tot mijn grote verbazing, geconfronteerd met onze buurman-verzetsman die eerder was opgepakt en mij, zijn loopjongen, verraden had. Onderweg in Tremelo-Ninde werd er nog iemand opgepakt, maar een beroepsmilitair in Sint-Katelijne-Waver kon ontsnappen.

Vandaar ging het naar Antwerpen, het kwartier van de G.F.P in een bureau van de haven, waar ik drie opeenvolgende dagen ondervraagd ben geworden en omdat ik weigerde te spreken telkenmale 125 stokslagen heb gekregen. Daar waren Vlaamse SS-ers maar ook enkele Duitsers waarvan één wiens naam ik nooit zal vergeten, een zekere Müller, die de slagen gaf."

Nog steeds ondervindt Jules last aan de bilspier als gevolg van die mishandelingen. Van de andere opgepakten heeft hij later niets meer gehoord. Ook niet van de buurman die hem verraden had, alhoewel die volgens hem de oorlog heeft overleefd. Na een goeie maand verblijf in Antwerpen werd Jules overgebracht naar de gevangenis St. Gillis in

Brussel.

"In Brussel zaten we aanvankelijk 'opeengestapeld' in een smidse omdat er in de cellen geen plaats meer was. Na verloop van tijd werden we met 5 in een cel voor 1 persoon gestopt. Soms moet ik toch lachen als ik lees dat de gevangencellen nu overbevolkt zijn... Op 2 september '44 werden wij met bussen naar het station 'Midi' in Brussel gebracht. Wij kregen een pakje mee van het rodekruis, met o.a. Soldatenkoeken." Daar stond een trein met beestenwagens klaar...

Door Vital Craeninckx

In een volgende nieuwsbrief kan je deel 2 ontdekken over De Spooktrein

19E HERDENKINGSREIS NAAR DUITSLAND

Van donderdag 25 tot zondag 28 augustus 2016 plannen wij alweer onze 19e herdenkingsreis naar Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen.

Donderdag 25 augustus 2016

Zoals gekend vertrekt onze Hageland Express bus steeds stipt om 6u 's ochtends aan het pleintje op de statiestraat in Meensel. Van daaruit rijden we naar de Lüneburgerheide waar we als eerste het kamp Bergen-Belsen zullen bezoeken, waar Anne Frank en haar familie is omgekomen. Daarna zetten we vaart richting Bremen waar we een bezoek kunnen brengen aan het volledig vernieuwde museum in de Duikbotenbunker in Farge. Als slot van de avond bezoeken we ook nog het monument in Blumenthal en Schützenhof, vergezeld van onze Bremense vrienden. Overnachten doen we deze eerste nacht ook in Bremen, wat een fijne avondrondeleiding met zich mee brengt.

Vrijdag 26 augustus 2016

Vanuit Bremen rijden we door naar Neuengamme, het hoofdkamp waar de slachtoffers van Meensel-Kiezegem naartoe werden gedeporteerd. Hier vertoeven we een ganse dag. In de voormiddag brengen we een bezoek aan de herdenkingshal, houden we een plechtigheid aan ons beeld 'De Wanhoop van Meensel-Kiezegem' en bezoeken we de steenfabriek Klinkerwerke, de kleiputten en de haven. 's Middags voorzien we een middagmaal in Am Deich. In de namiddag zijn er geleide rondleidingen in de verschillende musea van de site. Afsluiten doen we met een dodenappél aan het crematorium. Ook brengen we die dag een bezoek aan Bullenhusen Damm.

Zaterdag 27 augustus 2016

Deze dag rijden we vanuit Hamburg naar het oosten, om een bezoek te brengen aan het kamp van Wöbbelin. Een nieuwe stopplaats van onze reis zal in Ravensbrück zijn.

Zondag 28 augustus 2016

De laatste dag brengen we eerst een bezoek aan het vernieuwde museum in Sandbostel, om daarna op de terugweg een bezoek te brengen aan het kamp Esterwegen.

Prijzen

Eénpersoonskamer: € 550 per persoon; Tweepersoonskamer: € 470 per persoon
Verblijf in viersterrenhotels, ontbijt en avondmaal inbegrepen, alsook de busrit, gidsing, museumtickets, busbib e.a.

Inschrijven

Inschrijven kan door overschrijving van een voorschot van € 100 per persoon op rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 met BIC GEBABEBB en vermelding van de namen van de deelnemers. Meer informatie kan u steeds bekomen bij **Caroline Colebunders** op 016 36 50 50 of via herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be.

HERDENKINGSWEEK 7 TOT 13 AUGUSTUS 2016

Reserveer volgende momenten zeker al in je agenda, in de volgende editie mag je alle details verwachten!

Zondag 7 augustus 2016 - Herdenkingsplechtigheid & Opening Herdenkingsweek
Maandag 8 augustus 2016 - Panelgesprek & Uiteenzetting Putten (NL)
Dinsdag 9 augustus 2016 - Voorstelling WO1 door August Thiry & René De Keyzer
Woensdag 10 augustus 2016 - Evocatie Meensel-Kiezegem '44
Donderdag 11 augustus 2016 - Oorlogsquiz
Vrijdag 12 augustus 2016 - Oldtimerhappening
Zaterdag 13 augustus 2016 - Liberation Bal met Radio Modern

Meer informatie binnenkort op meensel-kiezegem44.be.

in memoriam...

ROMAIN SCHOTSMANS

Op 6 februari 2016 moesten we onverwacht afscheid nemen van Romain Schotsmans. Romain was een man die zijn naaste omgeving kon opfleuren met zijn guitige glimlach. Hij was gedreven en beroemd omwille van zijn lekkere biertjes en wijnen, die hij stevast bij zich had wanneer hij telkens weer aanwezig was op activiteiten. Hij was een genietter, en liet graag mensen met zich mee genieten. Met zijn twee broers achteraan in de bus op Normandiëreis of herdenkingsreis, was hij helemaal in zijn 'element'. Voor vele bestuursleden van NCPGR Meensel-Kiezegem '44 was hij niet alleen een goede vriend, maar ook een dierbaar familielid. Romain, we gaan je missen. NCPGR Meensel-Kiezegem '44 wenst de familie en vrienden van Romain veel sterkte met dit onverwachte gemis.



Frans, Louis & Romain Schotsmans op Normandiëreis in 2015...

IN JOUW AGENDA

Dit mag je de komende maanden verwachten van ons...

Zaterdag 16 april 2016 - 12u

Algemene Feestvergadering in restaurant Alinea (meer op achterzijde)

Maandag 2 mei 2016

Delegatie van NCPGR Meensel-Kiezegem '44 zal deelnemen aan Forum 'Toekomst van het Herdenking' in Hamburg

Zondag 15 mei 2016 - 14u

**Open museumdag in het Hagelands Vredesmuseum - Huize Hageland
Mogelijkheid tot bezoek aan Infocentrum Meensel-Kiezegem**

Zondag 29 mei 2016 - Voormiddag

Dag van de Politieke Gevangene op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek

Zondag 19 juni 2016 & 17 juli 2016 - 14u

**Open museumdag in het Hagelands Vredesmuseum - Huize Hageland
Mogelijkheid tot bezoek aan Infocentrum Meensel-Kiezegem**

Zondag 7 augustus 2016

Herdenkingsplechtigheid Meensel-Kiezegem te Meensel

Zondag 7 tot 13 augustus 2016

Herdenkingsweek NCPGR Meensel-Kiezegem '44

Donderdag 25 tot 28 augustus 2016

19e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland

Zondag 21 augustus 2016 & 18 september 2016 - 14u

**Open museumdag in het Hagelands Vredesmuseum - Huize Hageland
Mogelijkheid tot bezoek aan Infocentrum Meensel-Kiezegem**

Woensdag 21 september 2016 - 15u

**Nationale herdenking in het Fort van Breendonk.
Naar jaarlijkse gewoonte zal er een bus ingelegd worden vanuit Tielt-Winge**

UITNODIGING ALGEMENE *feestvergadering* ZATERDAG 16 APRIL 2016

De bestuursleden van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem '44 vzw nodigen U graag uit op de jaarlijkse feestvergadering op:

**zaterdag 16 april 2016
om 12.00 uur
in restaurant "Alinea" Kerkstraat 31 Meensel-Kiezegem**

Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en sympathisanten.

Menu

*Aperitief met Schuimwijn & Fruitsap
Gegrilde Grietfilet Portobello
Gevogelteroomsoep Marie-Louise
Landbouwerslust met groentensier
Creatie met een crumble van appel
Koffie
Wijnen & Frisdranken*

DE DEELNAMEKOSTEN BEDRAGEN 'ALL-IN' 52 EURO PER PERSOON

**DIT BEDRAG KAN BETAALD WORDEN DOOR OVERSCHRIJVING OP
REKENINGNUMMER BE84 7340 3632 1859 EN BIC KREDBEBB
VAN DE VZW N.C.P.G.R. MEENSEL-KIEZEGEM '44,
NECKERSPOELSTRAAT 6, 3391 MEENSEL-KIEZEGEM
MET VERMELDING '16 APRIL 2016'.**

**BETALING AAN DE KASSA IS EVENEENS MOGELIJK MITS TIJDIGE
VOORAFGAANDE TELEFONISCHE BEVESTIGING VAN
UW AANWEZIGHEID BIJ PENNINGMEESTER JOS LEMMENS:
TEL. 016 63 36 11**

**ALLE INSCHRIJVINGEN DIENEN TE GEBEUREN
UITERLIJK TEGEN 12 APRIL 2016.**

**MET DE WENS U OP ONZE FEESTVERGADERING
TE MOGEN VERWELKOMEN,**

**GROETEN WIJ U
VRIENDELIJK EN MET ACHTING**