

De Gazet van Meensel-Kiezegem '44

Zaterdag 23 augustus 2014

Neuengammedag! Zoals elk jaar wijden wij een hele dag aan het voormalige concentratiekamp van Neuengamme. De belangstelling in de 'zwarte doos' was merkwaardig en daardoor werden vele vragen gesteld aan onze vriend-gids Andreas Lappöhn en zijn rechterhand-vertaler Tom had de handen vol met voor iedereen het juiste antwoord te brengen. Na een kort moment aan het beeld van de 'Gevallen Gevangene' van Françoise Salmon, verzorgde wij een toch wel indrukwekkende plechtigheid aan 'De Wanhoop van Meensel-Kiezegem'. Reisleider René Cauwbergs sprak enkele sterke woorden, later bezorgen wij de integrale tekst via onze website, alsook de vertaalde versie van de gelegenheidsvoordracht van dr. Detlef Garbe, directeur van het KZ Gedenkstätte Neuengamme en reeds jarenlange vriend van onze stichting. Na de wijding van ons stukje Meensel-Kiezegem in Duitsland door Pater Nagels, werd de krans werd deze maal neergelegd door de gebroeders Schotsmans (Louis, Frans & Romain). Zoals je later zal kunnen zien op onze webstek werd nieuwelingen en veteranen meermaals vastgelegd op de gevoelige plaat.



Het bezoek aan de grootse gebouwen van de 'Klinkerwerken' sloeg de neofieten met verstomming. Hier hadden uitgemergelde slachtoffers gewerkt en zelfs dit enorme bouwsel opgetrokken. Na dit bezoek haasten we ons naar Am Deich waar de traditionele hartelijke ontvangst zo mogelijk nog hartelijker was.

Na de middag zetten we onze rondleiding door het voormalige kamp verder aan de haven en aan het vroegere commandantenhuis. Hierna werden we door Andreas, maar ook door zijn collega Martin Reiter getrakteerd op koffie en koekjes. Terwijl nieuwelingen met Andreas en 'chinese vrijwillige' tolk Caroline de permanente tentoonstelling bezochten, konden de ervaren bezoekers het kamp intiem beleven. Ondertussen werden Oktaaf & Tom uitgenodigd door Martin om samen de voorbereidingen te treffen van de grote tentoonstelling over Meensel-Kiezegem die in januari 2015 zal plaatsvinden in het stadhuis van Hamburg, meer daarover in verdere berichtgeving.

Deze dag werd afgesloten met het traditionele dodenappél aan de fundamenten van het vroegere crematorium. Hierna bracht de uitgebreide familie Cauwbergs & Schotsmans eer aan hun overleden (over-)(groot-)vader/oom, die hier stierf. Aan de beestenwagon konden we hetzelfde beklijvende gevoel ervaren van onze dorpsgenoten die drie dagen opeengeperst werden, zonder eten of drinken, nu bijna 70 jaar geleden. Van daaruit nemen we spijtig genoeg afscheid van onze trouwe gids Andreas en onze nieuwste compaan Martin, hopend op een spoedig weerzien in januari, maar zeker in mei 2015.

De culturele avond werd ingezet met een perfecte gidsing tijdens de sightseeing tour door Hamburg door experte C.C.. Zelden werden tijdens onze Sankt-Pauli-avonden de banden tussen de medereizigers zo hecht aaneen gesmeed dan tijdens deze 17^e herdenkingsreis. Dit had uiteraard nooit mogelijk geweest zonder het efficiënte koelbloedige optreden van F.V., die als geboren entertainer de hele groep kon trakteren op humor van de bovenste plank. Alleen spijtig dat hierdoor de Veermaster en de bus zonder bier (en glazen) zat. Het claustrofobisch verblijf van sommigen in een overvolle lift kan daar niets aan veranderen. Dankzij het moedig optreden van de Horntechnieker werden onze gezellen spoedig bevrijd en kunnen ze op 24 augustus weer deelnemen aan het vervolg van deze trip.

U samengesteld in de stille uurtjes met holle ogen en lege pinten door M.O.T.