

Het Gazetteke van Meensel-Kiezegem

Reisverslag zaterdag 27 augustus 2011



De nieuwkomers aan ons beeld "De Wanhoop".

Op de jaarlijkse Neuengammedag trotseerden we regen en ontij en na het bezoek aan de herdenkingshal trokken we moedig monumentwaarts. In deze hal werden we verwelkomd door directeur Detlef Garbe en op amicale wijze begeleid door Andreas Lappöhn. Onze plichtigheid aan het museum beperkte zich deze maal tot het neerleggen van de bloemen door de 'Duerinckxen' en de fotosessie rond ons beeld de "Wanhoop van Meensel-Kiezegem".

De rest van dit programma werkten we af in de hal van de Klinkerwerken. Ingrid Hendrickx verwoordde de ideeën van haar vader-voorzitter op serene waardige wijze. Het gelegenheidsgedicht kwam deze maal van Katrin Duerinckx en directeur Garbe verraste ons met o.a. de mededeling dat de kleine Franse gemeente Murat zich geïnspireerd had op de manier van werken van de Stichting Meensel-Kiezegem '44 en na een bezoek aan ons beeld besloten zij hetzelfde te realiseren. Deze kleine Franse gemeente had inderdaad heel wat parallele ervaringen tijdens de oorlog met Meensel-Kiezegem. In mei 2012 zal er een monument ingehuldigd worden in de nabijheid van het onze. Volgens Detlef Garbe betekenen wij een inspiratiebron voor vele getroffen gemeenten.



In de glazen inkomhal van KZ Gedenkstätte Neuengamme

Het bezoek aan de 'Klinkerwerke' betekende voor velen een opheldering van de vele vragen over deze oorlogsindustrie. Via de haven ging het dan naar de restanten van de gevangenis. Daar werden we echter uitgeremd en zochten ons heil in de bus richting restaurant Am Deich.

Het joviaal onthaal van Dörte en Manuela kon niet iedereen appreciëren daar zij zich focusten op één persoon die we hier veiligheidshalve niet bij naam willen noemen. Na de delicioze maaltijd bezochten we het uitgebreide museum om te eindigen aan het crematorium met een ontroerend dodenappèl en de traditionele neerlegging van de bloemen door de familie Cauwbergs.



De vernieuwde Gedenkstätte Bullenhuser Damm

Bullenhuser Damm was dan weer voor iedereen, nieuw of geroutineerd, een mokerslag en een onderwerp dat nog lang zal blijven hangen. De gruwelijke moorden op 20 kinderen op dergelijke wijze kan niet anders dan zich vastzetten in het geheugen van elke deelnemer. Op één jaar tijd is de gedenkstätte Bullenhuser Damm totaal vernieuwd en naar scholen toe optimaal heringedeeld. Een voorbeeld voor ons... maarjah...

Als dank voor zijn jarenlange toewijding overhandigde we onze gids Andreas twee vloeibare attenties, die van vorig jaar en van dit jaar. Hij beloofde ons er kost wat kost volgend jaar weer bij te zijn.



Wat zich als een rustige bedoening aankondigde, werd onze culturele uitstap een evenement dat bruiste en tintelde (vooral) in de Veermaster dat men zelfs in Sankt Pauli in jaren niet had meegemaakt. Door onze eigen reisgids verplicht van om 11u in de bus te zijn werd in deze Hageland Express de "farandol" achtergezet. Alleen hopen we dat ze morgenvroeg flink en monter in zullen opstappen richting Wöbbelin.

Foto van de dag...



... ons Viviane: Mrs. Propre...

Quote van de dag: "Ik ken ene die alleen maar stottert als hij over seks praat...", (F.V.)