

Het Gazetteke van Meensel-Kiezegem

*Reisverslag donderdag 25 augustus 2011
"De langste dag" of "Een brug te ver"?*

Voor de zoveelste maal reeds stipt vertrokken om 6u en hier zitten we nu bijna middernacht nog altijd bezig. Dat is dus zeker de langste dag! Is dat een brug te ver? Met ontelbare bruggen overgestoken te hebben waren we toch beland in Arnhem na de brug van Grave beoordeeld te hebben. De vertoning op de projectietafel in het informatiecentrum heeft na film en teksten alles nog eens extra verduidelijkt. Zoiets moesten wij ook in ons museum hebben...



Kanoniers in Arnhem (EV & JD)

De 3D's met Andreas & Dörte in Sandbostel

De lange trip naar Sandbostel werd beloond door een boeiende uitleg en rondleiding door Andreas Ehresman en zijn lieflijke compagnone Dörte. De prijs van de sportiviteit gaat hier naar Frans en Julija en hun sportieve dragers, trekkers en stoempers (zie foto). Maar overal geraakten ze binnen en wat nog belangrijker is , terug buiten.



Door de vele omleidingen verloren we heel wat tijd, wat de oorzaak was dat we onze goede vriend Andreas Lappöhn misten en het bezoek aan Bullenhuser Damm uitstellen tot waarschijnlijk zaterdagavond.

Topmoment van deze dag was beslist de receptie aangeboden door Jef Vangooidenhoven die alzo zijn 85^e verjaardag vierde. Op een parking van een Raststätte hadden ze waarschijnlijk nog nooit zo een bende gezien die vele flessen schuimwijn soldaat maakte. Na al het gezien aan het feestvarken door onze liefvallige medereizigers zag Jef er jonger uit dan ooit. Dat is dus zijn remedie!



Jef (85) met Rita... Wat zal Christine daarvan denken?

We waren ook zeer tevreden dat we terug Willy 'Spielberg' Cockx in ons midden hebben. De meesten onders ons hebben hem gezien maar iedereen heeft hem gehoord. Zijn lach klonk weer als een klok en het leek er op alsof hij nooit afwezig geweest was. Een andere jarige werd ook even gevierd en omarmd door onze liefvallige Viviane. Was Freddy D nu het contentst door de gift of door de kus?

Voor de neofieten die de millimeterkrachtpatsingen van chauffeur Paul voor de eerste keer meemaken was het wel even wennen aan onze stijl. Om ze niet bij namen te noemen waren het Frans & Maria Bollaerts, Roger Allaerts, Katrien Duerinckx, Patrick Letienne, Anny Ombelets, Clementine Ploegaerts, Alain Souvereyns en Julia Vanderhaegen.

Foto van de dag...



... de voorzitter in peins verzonken