

# De gazet van Meensel-Kiezegem '44

16<sup>e</sup> Herdenkingsreis – zondag 25 augustus 2013

Eerste stop: Wöbbelin. In het Körnermuseum kon Ramona Ramsentaler ons wegens verplichtingen niet ontvangen. Het was echter de vriendelijke assistent Matthias Kükuk die ons documentatie en inlichtingen verschaftte. Voor de eerste maal konden we nu ook in de bibliotheek maar op de computer konden we niets vinden ten gevolge van de blikseminslag van enkele weken geleden. Het zwarte gebarsten klinkermonument in de bossen oogt indrukwekkend. Aan de uitbouw het voormalige kamp en de reconstructie er van wordt gestaag gewerkt.

Dan naar Ludwigslust waar de slotceremonie plaatsvond met Evrard en Jef Van Goidsenhoven. En men kan het niet verzinnen maar een toekomstig echtpaar uit Berlijn was nieuwsgierig naar wat we daar deden. Toen we vernamen dat mevrouw Anne-Marie Kessler in '45 de massa begraving door de inwoners van Ludwigslust had meegemaakt werd zij bestormd met talrijke vragen. Ook verbluffend was het feit dat zij één van de weinige geredden van de ramp met de Wilhelm Gustlof was als 4-jarig meisje. Dit rode-kruis schip werd door een Russische duikboot getorpedeerd in volle wintertijd in de Baltische zee. Ondanks de vrieskou en de slechte omstandigheden werd er een deel van de duizenden opvarenden gered, waaronder Anne-Marie. Over de houding van de medeburgers van Ludwigslust kon zij wel relativeren maar toch stelden wij vast dat er bij velen een zekere achterdocht en zelfs haat was tegenover vluchtelingen. We hadden nog een interne plechtigheid waarin onze kersverse vlaggendrager Ryan Cockx werd geridderd door supervaandeldrager Evrard Van Goidsenhoven omwille van zijn prestaties tijdens deze reis. Deze negenjarige knaap mag zich vanaf nu 'Jonckman van Meensel-Kiezegem' noemen en kreeg hiervoor dan ook uit handen van Tom een heuse oorkonde.



*Oktaaf bij Anne-Marie en haar man, vertellend over hun historie*



*De symbolische overhandiging van de vlag van hoofdvaandrig Evrard aan vaandrig Ryan*

Na nog een verkennende wandeling tussen het slot van Ludwigslust (klein Versailles) en stadskerk was de daad weer aan Jan om ons naar Uelzen te rijden. Van de gids kregen we amper een uurtje de tijd om in het stadje iets te nuttigen. Daar hij zelf niet bij tijds terug was (een zeldzaamheid) werden hem allerlei 'liefelijke woorden' naar het hoofd geslingerd. Zijn repliek tegen de snode belager T.D. was: 'al wa ge zegt zijde zelf', waarop deze Urbanusgewijs antwoordde: 'en al wa gij zegt zijde zelf'. Hiermee werden de debatten gesloten.

Nu gaat het spoorlags naar Meensel-Kiezegem, nog een flinke plaspauze, enkele interessante prenten op tv en deze 16<sup>e</sup> Herdenkingsreis zit er op. Uiteraard verwachten we iedereen (en niet alleen de medereizigers) op 15 september vanaf 14u in Huize Hageland om gezellig bij te praten.