

De gazet van Meensel-Kiezegem '44

16^e Herdenkingsreis – vrijdag 23 augustus 2013

's Avonds de laatste in hun bed, maar 's ochtends toch de eerste aan't ontbijt, wat een straffe mannen zitten er toch bij deze MOT redactie... Naast de spoorweg slapen is niet voor iedereen een pretje: bij Evrard reden de sneltreinen vlak naast zijn bed voorbij. Dat ze bij Hageland Express degelijke bussen hebben bleek nog maar eens wanneer chauffeur Jan vaststelde dat er de afgelopen nacht een inbraakpoging was geweest, maar op Hagelandse grond geraakt men zomaar niet...

Gepakt en gezakt zette het konvooi zich in gang richting de duikbotenbunker in Farge. En plots zat er een vlieg op de lamp... pardon, op de microfoon van reisgids O.D. tijdens het brengen van de ochtendmededelingen.



Samen met de sholieren uit Bremen brachten wij hulde aan het monument 'Vernichtung durch Arbeit'

De rondleiding in Farge was in drieën gesplitst. Hiervoor hadden de annexen van Houwaart keurig de bloemen neergelegd, samen met Nederlander Kees die ons dit jaar weer vervoegde, samen het ons trouw Bremens gezelschap Marion, Raymund, Ullrich & Moni. Om de verbondenheid met de Duitse jeugd te beklemtonen lieten we de muziek horen van het Europees Volkslied, dit leek ons in deze omstandigheden verstandiger dan onze eigenste Brabançonne.

Terwijl de nieuwelingen het groteske bouwwerk van binnen aanschouwden, aangevuld met een uitgebreide uiteenzetting door Ullrich vertaald door kandidaat-reisgids T.D., gingen de oude getrouwen een ommetje maken rond dit 300m lange gebouw tot aan de nieuw aangelegde dokken.

Een klein team van experts ter zake werden door lerares Moni uitgenodigd voor een uiteenzetting te brengen aan de talrijk aanwezige Duitse studenten. Deze 25-tal jongeren stelden diverse pertinente vragen, vooral over de naoorlogse gevoelens van de wezen en weduwen en hun houding tegenover de Duitsers, toen en nu. Wanneer het voor hen duidelijk werd dat de grote schuldigen niet in de eerste

plaats de Duitsers maar wel de collaborateurs waren leken zij ons toch een beetje opgelucht. Het peil van de vragen lag dan ook zeer hoog en het was duidelijk dat Moni hen intens had voorbereid op deze hartelijke ontmoeting.

Blumenthal is nog steeds het verwaarloosde monument dat we elk jaar weer eer willen aan doen. Ondanks ons herhaaldelijk aandringen om werk te maken van onderhoud en beplanting kregen we de indruk dat we de eersten waren in lange tijd die het monument bezochten. Er lag een overjaarse driehoekig rood bloemstuk van de Vriendekring van Neuengamme niet zo ver van onze eigenste krans van het jaar voordien. Paula besloot prompt om volgend jaar haar 'krabberke' mee te brengen.

Schützenhof betekende voor ons in de eerste plaats vandaag een worstenparadijs. T.D. debiteerde één van de sleutelzinnen uit 'Boeing Boeing': 'Bratkartoffelen mit Sauerkraut und Riesenbockwurst!!!'. Wij van MOT hebben altijd gezegd dat hij een gepatenteerde comediant is. Echter was het toch weeral niet onze eigenste F.V. die niet kon weerstaan om in zijn korte broek de laatste Wursten te kapen en de grote saladekom uit te likken.

Zoals op de twee vorige plaatsen werden ook hier steevast de indringende poëziestukken van Ina Stabergh voorgedragen door eigen familieleden van de dichteres en in de Duiste versie was het Raymund en Marion die de vertaling verzorgden.

Het indrukwekkende park van Osterholzer Friedhof wekte de verbazing op van de neofieten die hier voor de eerste maal kwamen. Een innig moment beleefden we in de kapel waar we na de gedichten even mediteerden over de zin en onzin van de dood van onze dorpsgenoten. Het treffende gedicht 'Op herdenkingsreis gaan' van voorzitter Guido Hendrickx, voorgedragen door T.D. en in het Duits door Marion maakte op velen een blijvende indruk. Aan de graven waar ook de jongens uit Meensel-Kiezegem liggen werden de bloemen, namens Guido, gedeponereerd door een Duitser (Raymund), een Nederlander (Kees) en een Belg (René).

Op de reis naar Hamburg kwam het volgende luik van de film & seriemuziekquiz te berde, zagen we een documentaire over Neuengamme als inleiding op zaterdag en aanschouwden we de indrukwekkende skyline van Hamburg van op de Kohlbrandbrücke.

Na deze zware en toch wel vermoeiende dag smaakten de pintjes eens zo lekker in het getrouwe Ramada hotel. Om de spanning van ons af te reageren trokken we nog een tijdje naar Bergedorf kermis, een belevenis Leuven voor waardig, aldus Jean-Paul, Rudy & Isabelle. We kregen wel de indruk dat er sommigen 'een toer te lang' hadden opgezeten zonder de 'flosj' te pakken. Maar dat wisten we in feite al... Na die zwijnerij van gisteren verschieten we van niet veel meer, zelfs niet van FV zijn vestimentaire, hoogstaand, cultureel compleet onverantwoorde, ongelooflijke, non-figuratieve, gekadreeerde, snobistische, benidormse, politiek incorrecte en vermoedelijk onbetaalbare billenbedekker.

*Bi dze wlln w va ui d redat MOT ngml hrh alen dt e nt vrawrdl zn vr gebr ongevl n ongewste intimtttn...
(sorry, der zat een vlieg oep...) MOT*