

De Gazet van Meensel-Kiezegem

15^e Herdenkingsreis - vrijdag 24 augustus 2012 - dag 2

Alhoewel bij ons vertrek vele smalend deden over de weersomstandigheden en boos keken naar de reisgids beseften ze dat dit allemaal voorbarig was, want na een paar uurtjes was het weer goed weer. In Pelzerhaken aan de Oostzee hielden wij onze eerste ceremonie. De dorpsgenoten die in de Oostzee bij het drama van de Cap Arcona zijn omgekomen werden respectvol geëerd en Jef & Evrard Van Goidsenhoven legden bloemen neer aan het ere-kerkhof van de Cap Arcona met in gedachten hun broer en oom Fons.



Onze spiksplinternieuwe vlaggendragen zoals steeds de jongste deelnemer van de reis, Frederic Celis kweet zich uitstekend van zijn taak aan het ere-kerkhof van de Cap Arcona.

Van op een nieuwe uitkijkplaats konden we de juiste plaats bepalen waar zowel voor als na de aanval de Cap Arcona gesitueerd was. Onze gids ter plaatse, Wilhelm Lange, gaf ons met een powerpoint presentatie in het Cap Arcona museum tekst en uitleg over het scheepsdrama. Chauffeur Paul moest mirakels doen om de bus op een plaatsje te krijgen maar moest daardoor ter plaatse blijven. Een verkeerspaal sprong ineens in de weg maar daar wisten we wel mee wat te doen. Sedert toen is onze chauffeur ook onze held. De eersten die een terras opzochten waren de Eikels (kwestie van routine en gewoonte).

Travemünde had voor ons een serieuze verrassing in petto: de Travemündefeesten. Spijtig dat we er niet langer konden vertoeven omdat de tijdsdruk opgelegd werd door een zekere O.D. (die is zeker van een haas ...). Paul at er zijn lekkerste krabbroodje van zijn hele leven en zou er zo een hele zak van meegenomen hebben.



Gids Wilhelm Lange geeft een uiteenzetting over de Cap Arcona, aandachtig beluisterd door onze medereizigers (o.a. Jean-Paul, Guido, André & KaDé).

De laatste stopplaats was de gevangenis van Fuhlsbüttel. Daar kregen we te maken met een Nederlands sprekende Duitser. Deze jongeman was zeer spraakvaardig en sympathiek en zou beslist aangetrokken worden door iemand die magnetisch geladen zou zijn. In één van de items van het museum vonden we gebeurtenissen terug van onze vriend Victor Malbecq.



Veel interesse van onze nieuwe medereizigers in het museum van Fuhlsbüttel

Na de thuiskomst gingen we na enkele minuten naar de bar, maar wie zat er al uitgebreid aan de toog? Juist, de Eikels! Op zaterdag wacht ons nog een serieus programma: Neuengamme, Am Deich, de culturele uitstap en bij de dagwisseling het opstellen van de volgende gazette...

Met de groeten van redactie MOT

P.S. Na lang wikken en wegen en hevige discussie is de jury-redactie tot besluit gekomen dat met grote voorsprong de titel van misster pispaal 2012 verdeeld wordt onder vier moedigen, wie het raadt wint een reis met de Exclusieve Hageland Express naar de Veermaster (niet de Passat uit Travemünde, maar het cultureel hoogstaand etablissement te Hamburg). KaDé zei meerdere keren dat ze moest op haar woorden letten want dat MOT mee luisterde, dit gebeurde telkens na een straffe uitspraak. Wij kunnen echter deze uitspraken niet publiceren omwille van te straf en omdat we te weinig papier bij hebben om dat allemaal gedrukt te krijgen. We kunnen onze gazette namelijk moeilijk afdrukken op wc-papier.