

**AFGIFTE KANTOOR**  
3390 Tielt-Winge

**ERK. NR. P005656**

Verantwoordelijke uitgever:

Vital CRAENINCKX  
Leuvensesteenweg 168  
3390 Sint-Joris-Winge

VZW  
Nationale Confederatie  
van  
Politieke Gevangenen  
en Rechthebbenden  
van België

België – Belgique  
PB  
3390 Tielt-Winge



**DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT  
VAN HET  
GEWEST MEENSEL-KIEZEGEM en TIENEN**



**N.C.P.G.R.  
MEENSEL-KIEZEGEM en TIENEN**

**Voorzitter :** Vital CRAENINCKX, Leuvensesteenweg 168  
3390 Sint-Joris-Winge – Tel. 016 63 46 23  
gsm 0496 50 46 77  
vital.craeninckx@skynet.be

**Verantwoordelijke uitgever :**

Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168  
3390 Sint-Joris-Winge

**Secretariaat en Penningmeester :**

Jos LEMMENS, Neckerspoelstraat 6  
3391 Meensel-Kiezegem - Tel. 016 63 36 11  
jozef\_lemmens@skynet.be

**Lokaal :** 'T LOFT, Spiegelstraat 11  
3300 Tienen – Tel. 016 76 56 45

**Financiële rekening :**

H.E.C.A. 1944  
Neckerspoelstraat 6 3391 Meensel-Kiezegem

Rekening nr. BE84 7340 3632 1859  
BIC. KREDBEBB

**Redactie :** Vital Craeninckx , Leuvensesteenweg 168 3390 Sint-Joris-Winge

**Website:** [www.heca1944.be](http://www.heca1944.be) ( herdenkingscomité augustus '44)

Beste leden en sympathisanten,

“een nieuwe lente, een nieuw geluid” ... zo luidt de aanhef van het gedicht “Mei” van de Nederlandse dichter Herman Gorter. Na de winter, de tweede zachtste ooit waargenomen, staat onze vereniging op de drempel van een nieuwe lente, lees een nieuw werkjaar .

2013 was voor velen geen gemakkelijk jaar. Teveel mensen verloren hun baan en bedrijven moesten hun deuren sluiten. Deze tendens lijkt zich helaas verder te zetten.... Ooit was de situatie nog schrijnender, denk aan de koude ‘hongerwinter’ van 1944, einde Wereldoorlog II, met voedsel- en brandstofschaarste. Duizenden politieke gevangenen lieten het leven in Duitse concentratiekampen...

Doch laten wij openstaan voor nieuwe geluiden , enig optimisme en ons gelukkig prijzen Belg te zijn en hier te kunnen of te mogen leven.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor zijn/haar steun. De hernieuwing van uw lidmaatschap is een teken van bekommernis om onze slachtoffers te blijven herinneren, waarderen en herdenken . Mocht het u tot op heden ontgaan zijn uw lidgeld voor 2014 te betalen, het kan nog steeds .

Noteer ook volgende data in uw agenda:

Op **zaterdag 26 april** gaat onze jaarlijkse algemene statutaire **feestvergadering** door in restaurant Alinea ( zie verder) , op **donderdag 8 mei** wordt in Tienen het einde van de 2<sup>de</sup> wereldoorlog herdacht en op **zondag 3 augustus** herdenken we **70 jaar later** de slachtoffers van de razzia's van 1 en 11 augustus 1944 in **Meensel-Kiezegem in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van onze koning Filip.**

De 70<sup>ste</sup> bedevaart in het **Fort van Breendonk** gaat door op zondag **28 september.**

Wij hopen u telkens talrijk te kunnen verwelkomen.

Vital Craeninckx, voorzitter

## In Memoriam....



### Marceline Goedhuys ,

echtgenote van wijlen Louis Timmermans †1995, die terugkeerde uit Neuengamme.

Zij werd geboren in Bekkevoort op 8 juni 1929 en overleed in Geel op 24 november 2013.

Lid van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem-Tienen en zij rust nu op de begraafplaats van Kiezegem.

### Maria Mars,

Weduwe van Leon Vander Straeten

Geboren te Sint-Joris-Winge op 31 maart 1924 en overleden te Leuven op 6 januari 2014.

Zij was steunend lid van N.C.P.G.R. Herdenkingscomité



### Frans Van Dael

Geboren te Molenbeek-Wersbeek op 14 februari 1936 en overleden in Tienen op 20 februari 2014

Lid van N.K.B. en N.S.B. Lid van N.C.P.G.R. - Meensel-Kiezegem-Tienen  
Zijn jeugd jaren werden tijdens de bezetting getekend door wegvoeringen binnen de familie. De moeder van Frans, Bertha Van Emelen, overleefde o.a. nazikampen Ravensbrück en Beendorf .

## Geheime begraafplaats in Hechtel-Eksel

Begin 1942 werd door het Duitse opperbevel beslist om in ons land op een geheime plaats doodvonnissen te kunnen voltrekken en terechtgestelden te begraven. De plek moest goed verborgen zijn, liefst in een bos en haast onbereikbaar voor gewone mensen. Het voormalig oefenterrein van het Belgische leger in Hechtel werd geschikt bevonden. Een eerste gijzelaar werd terechtgesteld in mei 1942.

Eind september 1944, toen Limburg was bevrijd, werden op deze plaats naar schatting 204 stoffelijke overschotten teruggevonden waarvan er 174 werden geïdentificeerd als zijnde geregistreerde verzetslieden; voor de rest ging het om 20 onbekenden, 2 Britse RAF-piloten en 8 slachtoffers die door de Duitsers werden bestempeld als "misdadigers van gemeenrecht".

Iedereen die er omkwam is teruggebracht naar zijn plaats van herkomst.

Momenteel staan er 174 witte betonnen kruisjes met hun namen en werd er nog een groot kruis opgetrokken dat uitkijkt over de begraafplaats in haar totaliteit. In september 1950 liet de vereniging "Nationaal Gedenkteken van de Weerstand" op de executieplaats te Hechtel een gedenksteen plaatsen. Deze werd in 1953 aangevuld met twee bronzen platen. Op verzoek van genoemde vereniging gaf men deze plaats de naam "Duin de Gefusilleerden". In 1987 werd er door de Unie der Verbroederings van het Geheim Leger Limburg een Kruis van Verzet onthuld.



Monument van de weerstand



Kruis op de begraafplaats in Hechtel-Eksel

## Herdenkingsplechtigheden in Leopoldsburg – Hechtel-Eksel en Breendonk op 27 september 2013

Naar jaarlijkse traditie, organiseerde de N.C.P.G.R. Gewest Beringen-Leopoldsburg, aan de 'Treurgracht' in Leopoldsburg herdenkingsplechtigheden, naar aanleiding van de Bevrijding in september 1944 en meer in het bijzonder om hulde te brengen aan de Verzetsstrijders en Politieke Gevangenen die ter plekke werden gefusilleerd door Belgische en Duitse SS'ers.

Vele jaren lang werd deze ceremonie georganiseerd, de eerste zaterdag van september, dicht bij de oorspronkelijke dag van gebeuren, met name 6 september.

Op verzoek van de Directie & leerlingen van de "Campus GO! Leopoldsburg" die sinds jaar en dag het Peterschap over de 'Treurgracht' waarnemen, werd een aantal jaren geleden in onderling akkoord afgesproken om de plechtigheden naar het einde van de maand september te verschuiven. En wel bepaald op de laatste vrijdagmiddag van de maand.

Dit laat ons toe de leerlingen van het 2<sup>de</sup> middelbaar daadwerkelijk te betrekken bij het gebeuren, en hen behoorlijk te informeren over de gruwelijke feiten die er zich hebben afgespeeld.

Ook dit jaar weerom verwelkomden wij aan de schoolgebouwen onze genodigden, talrijke Vaderlandslievende Verenigingen uit heel het land, met hun Vaandelragers, en uitzonderlijk ook een schare sympathisanten en nieuwsgierigen. Dit alles onder een zomersblauwe hemel!

Terwijl de genodigden door de schooldirectie werden getrakteerd op koffie & cake, werden een aantal leerlingen van het 2<sup>de</sup> middelbaar in hun vertrouwde klaslokaal toegesproken door de Heer Victor Geerdens, Voorzitter van de "Verbroedering van Verzetsgroeperingen van Limburg", daarin geassisteerd door de dienstdoende Directeur, en leraar geschiedenis, de Heer Johan Schepkens. De Heer Guido Van Uytrecht, directeur van de Middenschool, verontschuldigde zich helaas wegens gezondheidsproblemen.

Door middel van een DVD (uittreksel uit de documentaire film "Verzet & Vergelding" van Eddy Vandepoel) werden de leerlingen visueel geconfronteerd met de onmenselijke houding van de 'moordenaars' aan de "Treurgracht". De slachtoffers werden immers zonder enige vorm van procesvoering, laat staan verdediging, vermoord. Op die manier zouden de leerlingen later op de dag, wanneer zij gezamenlijk 22 roosjes neerlegden aan de kruisjes, een dieper inzicht krijgen in de gebeurtenissen.

Vervolgens sloten de leerlingen aan bij de kleurrijke stoet die inmiddels gevormd werd, en die voorafgegaan werd door zo'n 36 Vlaggendragers.

Victor Geerdens, als coördinator, verwelkomde plechtig genodigden en sympathisanten. De dienstdoende Directeur Johan Schepkens nam vervolgens het woord om de talrijke toehoorders, onder wie een aantal Politieke Gevangenen – de Heren Victor Malbecq, Henri Ory, Louis Boeckmans en Mevrouw Alfonsine "Ciske" Vlieckx – toe te spreken en hen op een fijnzinnige en historisch correcte wijze te informeren over het gebeuren destijds.

Waarna een viertal leerlingen het dodenappel brachten en 22 leerlingen vervolgens een roosje deponeerden aan elk kruisje, waarachter de Vaandelragers zich hadden opgesteld.

Als sluitstuk van deze waardige plechtigheid werd de mogelijkheid geboden om kransen neer te leggen. Namens de Voorzitter van de "Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België", de Heer Jozef Craeninckx, die wegens gezondheidsredenen verontschuldigd was, legden de Heren Henri Ory en Victor Geerdens een prachtige krans neer. De Heren Victor Malbecq en Marc Van Den Driessche deden dat namens de "Vriendenkring van Neuengamme". Maar er waren ook bloemen van de Scholengroep GO, van de NCPGR gewest Meensel-Kiezegem en van andere Vaderlandslievende Verenigingen.

Na een hartelijk dankwoord vanwege de Heer Victor Geerdens, aan allen, maar zeker aan het adres van de Burgemeester, de Heer Wouter Beke en zijn Gemeentebestuur, voor hun medewerking, werd de plechtigheid beëindigd, en begaven de aanwezigen zich onder politiebegeleiding naar Hechtel-Eksel.

### **Herdenkingsplechtigheid aan het Executieoord en Geheim Kerkhof te Hechtel-Eksel**

Zonder incidenten bereikte de colonne het 'Executieoord'. Weerom verwelkomde de Heer Victor Geerdens de talrijke prominenten en aanwezigen, en verleende vervolgens het woord aan de Heer Jan Dalemans, Burgemeester van Hechtel-Eksel.

Ook hij gaf ons op een historisch onderbouwde wijze inzicht in de mensonwaardige gebeurtenissen op deze 'plaats van terechtstelling', die in tegenstelling tot de gebeurtenissen in Leopoldsburg wel gebaseerd waren op 'veroordelingen'.

Daarna begaven de aanwezigen zich naar het 'Geheim Kerkhof', waar zij gezamenlijk 174 roosjes aan de kruisjes neerlegden.

De leden van de "Verbroedering van Verzetgroeperingen van Limburg", met name het Geheim Leger, de K.U.I.A.D, de N.C.P.G.R. en het Onafhankelijkheidsfront – die elk jaar deze ceremonie gezamenlijk organiseren – legden vervolgens kransen neer, aan het Kruis, aan de Gedenksteen en aan de Gedenkplaat op de Muur.

In zijn slottoespraak citeerde een zwaar geëmotioneerde Victor Geerdens enkele passages uit de Nationale Herdenking, gehouden in 1945 in Hasselt naar aanleiding van de herbegraving der 24 Limburgse partizanen die het jaar voordien als terroristen waren terecht gesteld door de Duitse overheid.

Waarna hij de aanwezigen dankte, en hen uitnodigde op een Receptie in "De Schans", aangeboden door de organiserende Verenigingen en het Gemeentebestuur van Hechtel-Eksel.

Daar werd op een bijzonder hartelijke wijze het glas geheven op het welslagen van beide zeer geslaagde plechtigheden.

Marc Kenens  
Verslaggever

### **Giften, waarvoor van harte dank**

|                             |      |                            |      |
|-----------------------------|------|----------------------------|------|
| Bamps-Ponsaerts Alida       | 34 € | Van Dael Louis             | 4€   |
| Buedts Jules                | 4 €  | Vicca-Pasteys Elza         | 9€   |
| Craeninckx Brigitte         | 4 €  | Vos-Cox Maria              | 25 € |
| Craeninckx-Pasteys Irma     | 20 € | De Schryver Vic            | 4 €  |
| De Coninck-Robbijns Liliane | 4 €  | Morren Jules               | 4 €  |
| Holsbeekx-Deboes Simone     | 5 €  | Tielemans Roger            | 4 €  |
| Smets Maria                 | 4 €  | Six Achiel                 | 24 € |
| Troost Guido                | 14 € | Coeckelberghs Annie Coiff. | 20 € |
| Micro-Consulting N.V .      | 50 € | Devroey Achilles           | 10 € |
|                             |      | Rousseau Renée             | 9 €  |

# Herdenking van drie verzetsmensen in Glabbeek op 20 oktober 2013

(tekst uit de toespraak van 1<sup>ste</sup> schep en Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans)

Waarde familieleden van **Jozef Denruyter, René Laermans** en **Georges Lambrechts**,  
Waarde collega's uit de gemeenteraad,

Dames en heren,

..... de oorlog en de bezetting hebben ook in ons land een zware tol geëist, en diepe wonden geslagen. Dit was in onze regio niet anders. Zoals in vele andere gemeenten werd ook onze lokale gemeenschap getroffen. Het trieste dieptepunt in Glabbeek was de dood van 3 dorpsgenoten op 19 oktober 1943, gisteren 70-jaar geleden.

Jozef Denruyter, René Laermans en Georges Lambrechts, maakten alle drie deel uit van een groepje gewapende weerstanders van de Nationale Koninklijke Beweging. Hun activiteiten bestonden er vooral in 's nachts in gemeentehuizen in te breken om er zegeltjes en bevolkingsregisters te stelen. Voedingsmiddelen waren immers gerantsoeneerd.

Alleen tegen afgifte van zegeltjes kon men voldoende voedsel kopen, maar wie ondergedoken was, kreeg er geen. De gestolen zegeltjes waren bestemd voor de familie van weerstanders en ondergedokenen. En de bevolkingsregisters werden meegenomen om de Duitsers te beletten namen te vinden van jonge mannen die verplicht konden worden in Duitsland te gaan werken. Maar ook 's nachts trokken deze weerstanders er vaak op uit om de velden met koolzaad te vernietigen. De Duitsers verplichtten de landbouwers dit te planten omdat ze dit koolzaad gebruikten om er brandstof van te maken voor hun voertuigen.

Toen ze opgepakt werden voor deze daden kregen ze aanvankelijk een veroordeling van drie maanden. Maar de Duitsers brachten hen na hun veroordeling over naar de gevangenis van Sint-Gillis waar de Oberfeldcommandant in Brussel op 4 oktober genadeloos de hoogste straf uitsprak: de doodstraf!

Op 19 oktober werd het vonnis voltrokken – gisteren 70 jaar geleden om – 7.30 uur werden ze alle drie op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek gefusilleerd. De feiten voor deze reinste moord door de Duitse bezetter maken dit drama nog groter, want de tenlastelegging voor deze verzetsdaden was totaal buiten proportie met de strafmaat. Zij waren geen strijders of soldatenmoordenaars. Zij probeerden met hun verzetsdaden vooral het leven van hun medemensen te verbeteren tijdens de oorlog.

Peter Reekmans,  
Volksvertegenwoordiger en  
1<sup>ste</sup> Schepen gemeente Glabbeek. Burgemeester  
aldaar sedert januari 2014



Burgemeester Jos Vicca legt bloemen aan het monument

Dit maakt het verhaal van deze drie Glabbeekse mannen nog zoveel meer aangrijpend, ze werden gedood zonder enige ernstige reden, zelfs in oorlogstijd was hun dood brutaal en onbegrijpelijk. De jongste was nog geen 20, de oudste 33, het waren drie jonge mannen die in ons dorp goed aangeschreven stonden. En plots wachtte daar de kogel. Want alle genadeverzoeken werden verworpen, en het vonnis werd slechts 14 dagen na hun arrestatie al voltrokken. Opmerkelijk zijn ook de laatste woorden in hun brieven aan familieleden en vrienden, wetende dat ze zouden sterven bleven ze als ware patriotten heldhaftig rechtop staan voor God en vaderland. Dit maakt van Jozef Denruyter, René Laermans en Georges Lambrechts échte Glabbeekse helden.....

**N.C.P.G.R.**  
**Uitnodiging voor de algemene feestvergadering**



Gewest Meensel-Kiezegem  
en Tienen



Aan alle leden en sympathisanten

Mevrouw, Mijnheer

De bestuursleden van de N.C.P.G.R. gewest Meensel-Kiezegem – Tienen nodigen U graag uit op de jaarlijkse feestvergadering op :

**zaterdag 26 april 2014**  
om 12.00 u.  
in restaurant “Alinea”, Kerkstraat 31 te Meensel-Kiezegem.

Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en sympathisanten.

**Menu**

aperitief  
gebakje van zalm en zuring  
aspergeroomsoep  
gemarineerde kalkoen en filet van angus met rozemarijn  
dessertenpallet met caramel  
koffie  
wijnen en frisdranken

De deelnamekosten bedragen ‘all-in’ **50 Euro** per persoon. Dit bedrag kan betaald worden door overschrijving op rekeningnummer **BE84 7340 3632 1859 ( BIC KREDBEBB )** van het Herdenkingscomité Augustus ’44, Neckerspoelstraat 6 3391 Meensel-Kiezegem met vermelding ‘26 april 2014’. Een overschrijvingsformulier is bijgevoegd.

*Nota : Door het restaurant wordt voor het menu 54,20 € aangerekend, doch de meerkost van 4,20 € zal door de vereniging bijgelegd worden.*

Betaling aan de kassa is eveneens mogelijk **mits tijdige voorafgaande telefonische bevestiging van uw aanwezigheid** bij secretaris Jos Lemmens: tel. 016 63 36 11

Alle inschrijvingen dienen te gebeuren **uiterlijk op 21 april 2014.**

Met de wens U op onze feestvergadering te mogen verwelkomen, groeten wij U vriendelijk en met achting.

Het bestuur