



ZESDE NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING MEENSEL-KIEZEGEM ' 44

15 januari 2003

Wij wensen iedereen een vrolijk, vredig en gezond nieuwjaar!

Kerst, oud en nieuw, ... het zijn al altijd mijn droomdagen geweest, omdat op dat moment de wereld een beetje stil valt.

Dit jaar was het een beetje anders. Een verloren gevoel omwille van omstandigheden waar we geen vat op hebben.

Terwijl we deze woorden formuleren, luisteren en kijken we naar de laatste berichtgeving die uitpuilt van verbazing:

- de 800 Amerikaanse soldaten die plotseling opduiken in het Antwerpse als "begeleiders" van materiaal voor de Golf, ondergebracht in een transitkamp wachtend op een oorlogsschip.
- in Duitsland zijn al 250 treinwagons geladen voor een "logistieke transit" op het grondgebied. Iedereen kijkt toe.
- vanuit andere landen vertrokken dit maal reeds honderdduizenden Amerikaanse soldaten naar de Golf, uitgewuifd door familieleden.
- officieel luidt het dat Defensie nog geen toestemming gegeven heeft.

Dat alles... het lijkt meer en meer een georkestreerde plaspauze voor een niet zo vredig opzet waarbij gezond verstand zoek is.

Ik moet dan ook heel speciaal denken aan de woorden die de kleine Jonas in ons gastenboek schreef na een bezoek aan ons Vredesmuseum met zijn klas eind 2002:

"Kunnen die dat niet anders oplossen zonder al die doden".

Kinderlijke eerlijkheid... op zoek naar een vredig bestaan.

Ongewild denk ik terug aan de tijd van toen. Kerstmis 1944. Quasi hetzelfde scenario: de troepenbeweging richting Ardennen, het Duitse Von Runstedt offensief, het ongenadige oorlogsgeweld. Ik denk ook aan mijn vader zaliger Frans Hendrickx die ondertussen een heel script had van de gedetailleerde omstandigheden van de wegvoering -de deportatie- van zijn medeburgers. Ik denk ook aan de barre omstandigheden waarin zijn persoonlijk genoteerde verhalen in de grond moesten gestopt worden onder een perenboom.

Later zullen anderen dankbaar gebruik maken van de teksten die we kunnen terugvinden in de eerste brochure onder de titel "SS-terreur in Meensel-Kiezegem", terug te vinden in ons museum.

Met dat alles zit er geen klank en overtuigend gevoel in mijn wens voor een vrolijk, vredig en gezond nieuwjaar. Vandaag kijk ik naar het mensdom en het leven met heel andere ogen. Onruststokers kunnen we missen als de pest.

Vandaag erger ik mij meer en meer -mateloos, zeg maar- als "spelletjes spelen" gevaarlijk wordt en dient om de sfeer rond kerst en oud en nieuw failliet te helpen.

"Ooit komt het allemaal wel goed, jongen", zegde mijn vader indertijd. Hij was toen zestig. Ondertussen ben ik hem in jaren reeds voorbijgegaan, en ergens moet ik hem gelijk geven. Zeker wanneer ik het kerst- en nieuwjaarspapier samenraap en tot bolletjes rol. En wacht op volgend jaar. Ondertussen voel ik het geluk van vele kleinkinderhanden vol nieuwjaarscadeautjes, klamme handen en bevende stemmetjes met maar één wens:

"Vrolijk, vredig en gezond nieuwjaar, bomp (en zie dat je de problemen opgelost krijgt)". Zo zou de kleine Jonas uit dat klasbezoek het ook zeggen, goed geweten. Het blijft ook onze wens voor 2003 aan allen.

Guido Hendrickx,
Voorzitter

11 NOVEMBER 2002

PROGRAMMA IN HUIZE HAGELAND

Op 9 november was er heel wat belangstelling bij de presentatie van de reeks aquarellen van Oscar Liedl die we via de heer Lardinois en Alfons Lemmens in ons bezit kregen. De uitleg erbij in het Frans werd afgedrukt, op karton gezet en van een beschermlaag voorzien door de firma Axis uit Winksele, die ook al de fotoreeksen in ons museum verzorgde. Voor het inkaderen deden we beroep op de bekende firma Lukas uit Veltem, die puik werd leverde. Iedereen was het erover eens dat het een prachtige aanwinst is. De vertaling, die steeds ter inzage ligt, werd verzorgd door Ingrid Hendrickx, dochter van onze voorzitter, die een boeiende klare uitleg gaf over de meer dan 30 kleurrijke satirische prenten.

Ook hadden we de dichteres Ina Stabergh te gast, die al een voorsmaakje gaf van de gedichten die kortelings in bundel zullen verschijnen bij uitgeverij Epo. Een drietal gedichten, die een neerslag waren van de laatste reis naar Neuengamme, waren tezelfdertijd helder en diep ontroerend en door de schrijfster op pakkende wijze gebracht. Deze bundel zal voor iedereen die de zaak Meensel-Kiezegem ter harte gaat een dierbaar bezit worden.

De studie, die de Stichting Meensel-Kiezegem '44 aan het voorbereiden is over de oorlogsliederen en waarvan wij hopen tegen het Erfgoedweekend eind april een eerste deel uit te geven, werd door het Sint-Ceciliakoor uit Meensel met een zestal liederen geïllustreerd. Zowel in het eerder droevige en in het humoristische genre brachten zij, onder accordeonbegeleiding van Guido Hendrickx, een voorsmaakje van wat dit werk worden zal. Gustaaf Duerinckx oefende het in en zong eveneens als Annie Creemers solo. De dankwoorden van schepen Eric Loddewijkx zorgden voor een perfecte afronding van deze avond. Het waren realistische, soms harde waarheden, maar juist daardoor kregen zij zo een sterke impact op de luisteraars dat er nog menig woordje over gezegd werd achteraf.

Bij het lange napraten werd duidelijk dat allen ervan genoten hadden en het een hartverwarmende avond was. Deze enthousiaste mensen zullen zeker het Erfgoedweekend op 26 of 27 april 2003 willen meemaken. Noteer deze data al maar vast. In onze volgende nieuwsbrief verneemt u er beslist meer over.

6 & 8 DECEMBER 2002

BONTE AVOND - CAFE CHANTANT

Op deze twee avonden zijn velen zich kostelijk komen amuseren in het Ontmoetingscentrum te Meensel-Kiezegem. Thalia Hoegaarden is als toneelkring in het Tiense hoog ingeschat en dat bleek nu in hartje Hageland ook zo. Een hele avond tot ver over elven hadden de toeschouwers zich vermaakt, gezongen, gelachen en gegierd met tranen en buikpijn. Ondertussen zorgden dapperen dat die mensen werden bijgestaan en geen dorst hoefden te lijden. De sketches en liedjes volgden elkaar in razend tempo op en iedereen was verbaasd dat het al zo laat was bij het slotlied. Er werd hartelijk nagepraat en afspraak gemaakt voor volgend jaar wanneer het weer een toneelklucht zal zijn.

Drie van onze leden (Guy, René en Oktaaf) verzorgden drie korte optredens op de viering van de 70-jarige dorpsgenoten in het Elzenhof op 5 oktober 2002 en deze krasse meisjes en knapen waren gul ten voordele van onze werking, waarvoor van harte dank.

JEUGD VINDT DE WEG NAAR HUIZE HAGELAND

Er was vanwege de schoolgaande jeugd veel belangstelling voor de aquarellen in ons Vredesmuseum, die op een treffende manier als ankers kunnen dienen om beeldend het verloop van de tweede wereldoorlog duidelijk te maken. Na de uitleg kregen de leerlingen de Nederlandse teksten en een andere groep bezocht onder begeleiding het andere lokaal, waar ze ontdekten dat dat kleine dorp Meensel-Kiezegem één van de zwaarst getroffen gemeenten was van het land. Telkens staan onze gidsen weer verstomd van de indringende en veelal intelligente vragen van de twaalfjarigen uit de streek. Ook stelden wij vast dat de leerkrachten werk gemaakt hadden van de voorbereiding zodat deze bezoeken maximaal nut hadden voor o.m. geschiedenis en burgerlijke opvoeding. (De lagere scholen van Sint-Joris-Winge en Bekkevoort zijn ook van plan de film over Meensel-Kiezegem te vertonen.)

Indien u nog verenigingen of scholen kent die interesse hebben, laat het ons dan weten zodat afspraken gemaakt kunnen worden. Ook in familieverband kan een bezoek worden gebracht onder begeleiding.

Bedenking van Magda Van Goidsenhoven bij de Aanlegkade van Neuengamme

*Wie vermoedt wat het gladde wateroppervlak aan geheimen te verbergen heeft
 Als een spiegel weerkaatst het hemel en aarde
 En zien we enkel ons eigen gezicht als we vooroverbuigen
 Zit het kwaad niet in elk van ons
 Moeten we niet eerst door onze eigen gladde spiegels kijken
 Om het geheim van ons mens zijn te achterhalen
 Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.....*

PLANNEN VOOR DIT JAAR

Erfgoedweekend 2003

26 & 27 april is het weer Erfgoedweekend. Vorig jaar verzorgden wij een programma met een uitleg door Guy Hendrickx over het verband van WO I en WO II, een verhandeling met slides over verzet en collaboratie door Oktaaf Duerinckx, een vraaggesprek met Achille Veugelen en Louis Clinckx en een zeer geapprecieerde toespraak van Alfred Vansina over jong zijn tijdens de oorlog en wat wij zouden moeten doen om met de jongeren samen te ijveren voor een vredelievende maatschappij, voor vrijheid, verdraagzaamheid, eerbied, broederlijkheid, solidariteit en menselijkheid. Daarna werd onze film vertoond die leidde naar een boeiende nabespreking.

Dit jaar trachten wij een deel van ons project over oorlogsliederen te presenteren. Ook de gedichtenbundel over Neuengamme van Ina Stabergh zou dan voorgesteld moeten worden en enkele optredens worden klaargestoomd. Wij hopen onze sympathisanten weer te kunnen begroeten in Huize Hageland.

6de Neuengammereis

Wij plannen voor de zesde maal een reis naar Neuengamme die plaats zou vinden in het weekend van 22, 23 en 24 augustus 2003, zodat we weer de kans geven aan de studenten om ook mee te gaan. Het is wel nuttig om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele deelname. Een tiental mensen liet ons reeds weten dat ze willen inschrijven. Dat kan nu al bij René Cauwbergs.

Neuengamme :6 september 2003

In het tijdschrift "Neuengamme" van de Vriendenkring wordt gemeld dat hun jaarlijkse pelgrimstocht in september zal plaats hebben in plaats van in mei. De reden hiervoor is dat op 6 september de overdracht gepland is van de gevangenis (niet de grote grijze) die dan ontruimd zal zijn en de gevangenisbarakken afgebroken. Op deze datum is er een grote internationale plechtigheid. Op 4 september herdenkt de stad Hamburg ook dat het 70 jaar geleden is dat de gevangenis van Fuhlsbüttel in gebruik werd gesteld. Deze heeft dienst gedaan als buitenkommando van Neuengamme. De Vriendenkring met onze vriend Victor Malbecq doet een oproep aan zijn leden. Geïnteresseerden kunnen daarop inpikken en eventueel die reis meemaken.

Wij vonden niet dat wij onze datum moesten veranderen omdat de idee is dat we de symbolische datum blijven behouden en dat de jongeren, omwille van de vakantie, de kans moeten krijgen in dorps- en familieverband naar Neuengamme te gaan.

In elk geval zal er een afvaardiging van de "Stichting" ter plaatse zijn. Wij zullen dan ook trachten met het internationale gezelschap de aandacht te vestigen op het drama van Meensel-Kiezegem.

Normandië

Buiten de manifestaties van de "Stichting" organiseert Oktaaf Duerinckx dit jaar eind juli een gegidste uitstap naar de oorlogsstranden van Normandië. Hij deed dit al enkele malen als gids bij diverse groepen (o.a. Marine - Vriendenkringen en Oud-Kolonialen). Wie daar interesse voor heeft kan zich nu al aanmelden en inlichtingen opvragen (adres, telefoon en e-mail staan op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief). Het opzet is zo: als we met weinig personen zijn, rijden we volgens afspraak met eigen wagens, in het andere geval zorgen we voor een autocar.

9 februari: wandeling van de Globetrotters in samenwerking met de Stichting

Het wordt stilaan een traditie: de samenwerking met de wandelclub "De Globetrotters van het Hageland". Ook dit jaar zullen we weer de hele dag in de gemeenschapsschool van Sint-Joris-Winge present zijn met een tentoonstelling. Naast een deel van de speciale verzameling van Rudi Peeters, de medewerking van Rik Callaerts, de film, de boeken en beelden, de foto's van Mark Cauwbergs, de beelden van onze reis op cd-rom, zullen we ook onze nieuwste ontdekkingen presenteren. Hier mag natuurlijk de reeks aquarellen van Liedl niet ontbreken, die normaal in het Vredesmuseum-Huize Hageland hangen. Ook kwamen wij in het bezit van een authentiek gevangenisplunje uit de concentratiekampen. Iedereen, ook niet-wandelaars, is er van harte welkom en de Globetrotters zorgen met plezier voor een natje en een droogje.

Voor degenen die nog niet aan onze kalender geraakten, je kan hem daar nog kopen.

En verder

De "Stichting Meensel-Kiezegem '44" richt regelmatig zaken in om aan de nodige fondsen te komen. Zo zullen ze in de zomer weer paraat staan in Huize Hageland bij de Rommelmarkten annex boekenbeurs om de dorstigen te laven. Ook op de vertelavond van 28 februari, waar o.a. rasvertellers als onze voorzitter Guido Hendrickx en Theo Craeninckx het publiek zullen boeien met merkwaardige geschiedenissen uit de streek en de natuur. Op die manier kunnen wij ons museum verder uitbouwen en er een heus Hagelands Vredesmuseum van maken.



Appèl van de wacht
in Neuengamme

**Een nachtbespiegeling van Romain Lemmens op 28 augustus 1999 om 23u15
na een dag KZ.Neuengamme.**

Alles is terug ingepakt, ik ga slapen. Als ik vandaag iets geleerd heb, dan is het wel dat we gelukkig mogen zijn, te zijn, wie en wat we zijn. Als ik bedenk wat deze mensen hier in dit concentratiekamp hebben meegemaakt en hoe ze aan hun einde zijn gekomen, dan mogen we ons gelukkig prijzen met al wat we hebben en ook met hetgeen wat we niet hebben. Ik dank God dat ik de zoon van een eenvoudige "Landarbeiter" ben, die hier op een wrede, zinloze manier werd vermoord. Ik zal voor de rest van mijn dagen met veel eerbied en fierheid getuigen wie en wat mijn ouders waren. Namelijk twee doorbrave, goede mensen, die door het wrede noodlot veel te vroeg van elkaar zijn gescheiden. En dan denk ik dankbaar terug aan het trouwfeest van mijn eigen zoon toen het lied weerklonk "Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven".

Nuttige Inlichtingen

Huize Hageland en ons Vredesmuseum zijn tijdens de werkuren steeds geopend. Voor bezoeken in groep of familie en tijdens de weekends kunt u ons verwittigen. Dan is er iemand ter beschikking om te openen en/of te gidsen. Bij voorkeur zich wenden tot de toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge, tel. 016/63 38 48. Ann Verreck leidt de coördinaties inzake musea.

Guido HENDRICKX, Voorzitter

Binkomstraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/487878 - Fax 016/640821

René CAUWBERGS,

Glabbeksesteenweg 93, 3390 St Joris Winge, Tel. 016/632460

Alfons CRAENINCKX,

Heuvelstraat 17, 3390 O.L.Vr.Tielt, Tel. 016/634757

Oktaaf DUERINCKX,

Karekietenlaan 30, 3010 Kessel-Lo, Tel. 016/ 355232

E-mail: octaaf.duerinckx@chello.be

Alfons LEMMENS,

Binkomstraat 48, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634529

Rudi PEETERS,

Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/635826 – GSM 0496/258516

Alfons VUCHELEN,

Binkomstraat 65, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634955 – GSM 0479/259792

Betty VUCHELEN,

Stoopkensstraat 110, 3320 Hoegaarden, Tel. 016/767936

E-mail: bettyv@yucom.be

Onze eregalerij:

- Eddy baron Merckx, peter van het Vredesmuseum
- Chris Desaever-Cleuren, meter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"
- Alfred Vansina, peter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"

Om onze werking te steunen plaatsen wij steeds een kollektebus in het museum. U kunt natuurlijk ook helpen via rekeningnummer 149-0567841-75 Memoriaal Neuengamme. Alvast onze hartelijke dank bij voorbaat.