



DERDE NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING MEENSEL-KIEZEGEM '44

31 maart 2002

Om over na te denken in deze paastijd.

De redactieploeg werkte andermaal enthousiast aan deze derde uitgave.

De Stichting kreeg de aanmoedigende bevestiging dat haar activiteiten alsnog mensen blijven aanspreken, keer op keer.

Geïnteresseerden leverden het bewijs van hun kunnen om via teksten en neergeschreven indrukken uiting te geven aan de herwonnen gemoedsrust. Bedankt Magda Vangoidsenhoven en Romain Lemmens voor hetgeen wij mogen publiceren.

De gedachtegang die zij naar voor brengen is de aanmaak van haalbaar vertrouwen en geeft het gevoel "de richting niet kwijt te zijn". Iets bindt ons.

Hierin kunnen jongeren zich ongetwijfeld terugvinden, op zoek naar een bevrijdende kracht, naar begrip van verhalen en herwaardering van gepaste en gevatte verwoording.

Na zovele jaren blijft de ziel nog immer geraakt, niet verdwaald in oppervlakkigheid.

Jongeren leren daaruit zich erin te herkennen. Ze leren zich te laten uitdagen met een ethisch fundament. Hoe zou ik zulke omstandigheden beleven? Zeker nu, want een fundamentele wending schokte de wereld in september 2001: geschokt vertrouwen, slachtoffers, puinhopen, onzeglijke gevoelens van verbijstering.

Ook niet-zichtbare zekerheden en veiligheden zijn samen ingestort met bovendien de antwoorden op diepere vragen:

Wat bindt ons nog in onze samenleving?

Wat verbindt ons nog in onze begeestering?

Wat bezielt ons nog in ons handelen?

Welke ethische waarden willen wij nog verdedigen?

Wie of wat wordt onze nieuwe gids?

Om over na te denken in deze paastijd.

Guido Hendrickx,
Voorzitter

ERFGOEDWEEKEND
20 EN 21 APRIL 2002

Iedereen die nieuwsgierig is en geboeid wordt door feiten en levensverhalen en wat nog al meer van de tendensieuze levenssfeer en actieve groepsgeest van mensen met militante houdingen gedurende o.a. het interbellum houdt op **zaterdag 20 april 2002 om 20.00u.** een plaatsje vrij in de agenda.

De Stichting Meensel-Kiezegem '44 pakt uit met een forumgesprek in **Huize Hageland**, Pastoriestraat 22 te Tielt-Winge, rond het thema "Ontdek ons erfgoed" en dit naar aanleiding van de programmatie van het Erfgoedweekend. Dhr. Alfred Vansina, ere-voorzitter van de provincie Vlaams-Brabant, is onze eregenodigde en zal het forum voorzitten.

Vooraf voor jongere generaties belichten wij de autoritaire regimes. Immers, jongeren blijven geconfronteerd met bestaande complexen, zijnde een mengeling van woede en idealisme, het fnuiken van burgerrechten, het zoeken naar realiteit en waarheid.

Dit alles vormt het voorbereidend gesprek op een extra filmvertoning van ons docudrama - een eigen product over de gebeurtenissen van 1 en 11 augustus '44. Het Vredesmuseum zal eveneens toegankelijk zijn als afsluiter.

Zondag 21 april is er in Huize Hageland vanaf 10.00u. een doorlopende tentoonstelling rond het thema "Verzamelingen", eveneens volgens de programmatie van het Erfgoedweekend. Het Vredesmuseum is dan toegankelijk tussen 10.00u. en 17.00u.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ann Verrek, dienst Toerisme Tielt-Winge, 016/639526.

VIJFDE HERDENKINGSREIS NAAR NEUENGAMME:
23-24-25 AUGUSTUS 2002

Het objectief van deze vijfde herdenkingsreis, waar ligt de sleutel tot het verstaan van dit objectief?

- Doel van deze reis is:
mensen samenbrengen die geboeid worden door het geschiedkundig debacle van de concentratiekampen van de 20^{ste} eeuw.
- Doel van deze herdenkingstocht is:
mensen kansen bieden hun interesse te betonen en hun herinneringen te herbeleven op plaatsen "waar ze allang hadden willen zijn" als gevolg van een onweerstaanbare drang, op zoek naar het "waarom".
- Doel van deze bedevaart is:
mensen, de traditionele herdenkingen indachtig, de bezieling laten ondergaan van de veel diepere en oorspronkelijke zin van het verbonden zijn met slachtoffers, om met hun persoonlijke aanwezigheid ter plekke te helpen slopen die muur van onbehagen en verstikkende tijdsgeest omwille van oorlog en geweld en de dreiging die er momenteel van uitgaat.

MERKWAARDIG!

In 1984 werd het oorlogsverleden van Meensel-Kiezegem al vergeleken met Oradour en Lidice. Deze gegevens werden overgenomen door Maurice De Wilde in zijn reeks over de oorlog en later weergegeven in de uitgaven van het boek van ex-BRT-journalist Geert van Istendael.

* Uit "Meensel-Kiezegem 1&11-8-'44 - Getuigenissen" van Oktaaf Duerinckx (Eerste druk augustus 1984 p 3, heruitgegeven en herwerkt in 1997):

Wat een eigenaardig verschijnsel is, is de minieme belangstelling van de media. Bij de herdenkingen van Oradour in Frankrijk en van Lidice in Tsjecho-Slowakije wordt daar de voorpagina's gehaald. Daar waren het de Duitsers die de drama's hebben veroorzaakt. In Meensel-Kiezegem waren 't landgenoten als beul. Kan daarin de rede schuilen?

* Uit "Het Belgisch Labyrint, De Schoonheid der wanstaltigheid" van Geert van Istendael (Amsterdam - Uitgeverij De Arbeiderspers - Eerste druk april 1989 p.64):

De Vlaamse SS ging soms zo woest te keer dat de Duitse "Feldgendarmerie" soms optrad om een einde te maken aan foltering en mishandeling. En ze heeft natuurlijk actief meegewerkt aan de jodenvervolging. Het wreedst is ze opgetreden in het Hagelandse dorpje Meensel-Kiezegem, ten oosten van Leuven, dat in het buitenland onbekend is, maar dat beschouwd kan worden als het Belgische Lidice of Oradour-sur-Glane (maar dat een bescheiden plaats verdient naast namen van nog veel grotere gruwel, bijvoorbeeld Lidice of Oradour-sur-Glane.) Hier werden vijftien mannen en vrouwen vermoord of naar concentratiekampen weggevoerd omdat de zoon van een zwarte familie uit het dorp door verzetsmensen was doodgeschoten. De gedetailleerde uiteenzetting, met getuigenverklaringen, van het bloedbad en de weerzinwekkende rol van de Vlaamse SS in Meensel-Kiezegem danken we aan een indrukwekkende televisieuitzending van Maurice de Wilde. Maar zelfs hij heeft de hele waarheid niet kunnen achterhalen. In België wordt na meer dan veertig jaar (een halve eeuw) nog veel gezwegen.

(Veertiende druk augustus 2001 "Het Belgisch Labyrint, Wakker worden in een ander land" p.74: onderstreepte tekst vervangen door tekst tussen haakjes)

- Te noteren en aanbevelen: evenementen ingericht door de Vereniging van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Afdeling Meensel-Kiezegem:
 - Zondag 14 april: eetgelegenheid met streekbuffet in het Ontmoetingscentrum. Vooraf inschrijven kan tot 10 april bij de bestuursleden of bij secretaris Jos Lemmens, 016/633611.
 - In het kader van het programma Erfgoedweekend zal het Infolokaal in het Ontmoetingscentrum te Meensel-Kiezegem toegankelijk zijn op zondag 21 april vanaf 10.00u.

ACTIVITEITEN

- Net zoals vorig jaar, kan u ook dit jaar iedere derde zondag van de maand mei tot augustus (19/5, 16/6, 21/7, 18/8) een geleid bezoek brengen aan het Vredesmuseum. Het museum zal doorlopend geopend zijn van 14.00u. tot 17.00u. De toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge organiseert op die zondagen een sprookjeswandeling voor kinderen, en een rommelmarkt. De Stichting zal u een drankje aanbieden, waarvan de opbrengst gaat naar het museum.
- **Zondag 2 juni:** Hagelanddag met als thema bezoek aan verschillende "ateliers". Ook die dag zal het museum geopend zijn van 14.00u tot 17.00u. en is een geleid bezoek mogelijk.

GEZOCHT

De Stichting Meensel-Kiezegem '44 is op zoek naar liedjes (teksten en eventueel partituren) die typisch waren voor de oorlogsjaren. Indien u ons kan helpen, gelieve contact op te nemen met één van de leden.

Nuttige Inlichtingen

Huize Hageland en ons Vredesmuseum zijn tijdens de werkuren steeds geopend. Voor bezoeken in groep of familie en tijdens de weekends kunt u ons verwittigen. Dan is er iemand ter beschikking om te openen en/of te gidsen. Bij voorkeur zich wenden tot de toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge, tel. 016/63 38 48. Ann Verreck leidt de coördinaties inzake musea.

Guido HENDRICKX, Voorzitter

Binkomstraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/487878 - Fax 016/640821

René CAUWBERGS,

Glabbeeksesteenweg 93, 3390 St Joris Winge, Tel. 016/632460

Alfons CRAENINCKX,

Heuvelstraat 17, 3390 O.L.Vr.Tielt, Tel. 016/634757

Oktaaf DUERINCKX,

Karekietenlaan 30, 3010 Kessel-Lo, Tel. 016/ 355232

E-mail: octaaf.duerinckx@chello.be

Alfons LEMMENS,

Binkomstraat 48, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634529

Rudi PEETERS,

Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/635826 – GSM 0496/258516

Alfons VUCHELEN,

Binkomstraat 65, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634955 – GSM 0479/259792

Betty VUCHELEN,

Stoopkensstraat 110, 3320 Hoegaarden, Tel. 016/767936

E-mail: bettyv@yucum.be

Onze eregalerij:

- Eddy baron Merckx, peter van het Vredesmuseum
- Chris Desaeve-Cleuren, meter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"
- Alfred Vansina, peter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"

Om onze werking te steunen plaatsen wij steeds een kollektebus in het museum. U kunt natuurlijk ook helpen via rekeningnummer 149-0567841-75 Memoriaal Neuengamme. Alvast onze hartelijke dank bij voorbaat.