



NIEUWSBRIEF VAN DE

STICHTING

"MEENSEL-KIEZEGEM '44"

15 oktober 2001

Beste Allemaal,

Wij willen met deze nieuwsbrief u op de hoogte houden van onze activiteiten. Na de bijeenkomst van de reizigers naar Neuengamme op 16 september 2001 bleek daar wel nood aan. Van nu af aan zullen wij U op bepaalde tijdstippen inlichten over het reilen en zeilen van de "Stichting" en U laten kennis maken met realisaties en projecten, kortom, U op de hoogte houden van onze activiteiten. Wij gaan er samen het beste van maken. Aarzel ook niet ons uw bijdragen te laten worden. Wij staan open voor alle suggesties aangaande onze Nieuwsbrief, Museum of Reisplannen, foto's, opnamen, video's. Bij voorbaat dank om de inzet aan de redactieraad en de medewerkers.

Vriendschappelijke groeten,

namens de "Stichting Meensel-Kiezegem '44",

Guido Hendrickx, voorzitter.



Cera Foundation

Samen investeren in welvaart en welzijn



VERZEKERINGEN **LOUIS SCHREVEN**

Gellenberg 15
3210 Lubbeek
tel. 016/63.13.39
fax 016/63.37.20

Platte Lostraat 454/2
3010 Kessel-lo
tel. 016/25.58.33
fax 016/25.59.74

Minneveld 4
3000 Leuven
tel. 016/25.01.16
fax 016/26.11.37

Wij danken voor sponsering , giften en medewerking :

Provinciebestuur van Vlaams-Brabant ,
Oudstrijdersverenigingen Tielt-Winge , Boutersem
Gemeente Tielt-Winge,
Gemeente Kortenaeken ,
Gemeente Hoegaarden,
Stad Diest ,
Stad Zoutleeuw,

Vereniging Sintmettevuur Tielt,
Wandelclub Globetrotters Hageland,

Lodewijk De Witte , Provinciegouverneur,
Alfred Vansina , Ere-Voorzitter van de Provincieraad,
Jules De Bent ,
Familie Timmermans - Goethuys ,
Familie Vindevogel - Willems ,
Familie Vanzeebroeck ,
Families & Kinderen Vangramberen ,
Familie Van Kalmhout,

Proline  **Systems**

Computer applications & Distribution
Halensebaan 145 - 3390 Tielt - Winge
Tel : 016/63 94 40 Fax : 016/63 11 02

Krediet aan de Nijverheid

Hendrickx bvba

BANK - VERZEKERINGEN

Dinkbomstraat 50 3001 Meerbeek/Wiermaal



De KN-agent:
uw privé-bankier en verzekeraar.



Nuttige Inlichtingen:

Huize Hageland en ons Vredesmuseum zijn tijdens de werkuren steeds geopend. Voor bezoeken in groep of familie en tijdens de weekends kunt u ons verwittigen. Dan is er iemand ter beschikking om te openen en/of te gidsen. Bij voorkeur zich wenden tot de toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge, tel. 016/63 38 48. Ann Verreck leidt de coördinaties inzake musea.

Guido HENDRICKX, Voorzitter

Binkomstraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/487878

Fax 016/640821

René CAUWBERGS,

Glabbeeksesteenweg 93, 3390 St Joris Winge, Tel. 016/632460

Alfons CRAENINCKX,

Heuvelstraat 17, 3390 O.L.Vr.Tielt, Tel. 016/634757

Oktaaf DUERINCKX,

Karekietenlaan 30, 3010 Kessel-Lo, Tel. 016/ 355232

E-mail: octaaf.duerinckx@chello.be

Alfons LEMMENS,

Binkomstraat 48, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634529

Rudi PEETERS,

Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/635826 –

GSM 0496/258516

Alfons VUCHELEN,

Binkomstraat 65, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel. 016/634955 –

GSM 0479/259792

Betty VUCHELEN, –

Stoopkensstraat 110, 3320 Hoegaarden, Tel. 016/767936

E-mail: bettyv@yucocom.be

Onze eregalerij:

- Eddy baron Merckx, peter van het Vredesmuseum
- Chris Desaeve-Cleuren, meter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"
- Alfred Vansina, peter van "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem"

Om onze werking te steunen plaatsen wij steeds een kollektebus in het museum. U kunt natuurlijk ook helpen via rekeningnummer 149-0567841-75 Memoriaal Neuengamme. Alvast onze hartelijke dank bij voorbaat.

Wij danken ook de sponsors die ons geholpen hebben bij het maken van de film en de inrichting van het museum. Zij zullen zeker vermeld worden in de nog te verschijnen museumcatalogus.

Tijdens de plechtigheid in het K.Z. te Neuengamme aan ons beeld "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem" hield René Cauwbergs, namens de "Stichting Meensel-Kiezegem '44" op 25 augustus 2001 een opgemerkte toespraak die we graag afdrukken.

Beste Vrienden,

In naam van onze voorzitter Guido Hendrickx en van de andere leden van de "Stichting Meensel-Kiezegem'44" wil ik hier enkele woorden tot u richten.

Reeds voor de vierde maal op rij zijn wij hier samen rond ons beeld "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem" dat wij in 1998 hebben opgericht. Telkens opnieuw is het voor ons een beetje thuis komen bij onze dierbaren. Telkens is het ook anders. Het is zowat als een bezoek brengen met Allerheiligen aan het kerkhof in België. Ik zou het een uitgesteld rouwproces kunnen noemen. Na meer dan vijftig jaar kwamen wij hier aan en voelden dat wij hier welkom waren: niet alleen door toedoen van Dr Detlef Garbe en zijn staf, maar wij voelden de sfeer aan, wij voelden als 't ware de geesten van onze dierbaren die ons leken toe te fluisteren: "Eindelijk, jullie komen dan toch eens". Daardoor kwam er een grote tevredenheid over ons en de wil verder te doen met deze bezoeken.

Zoals Marcel Loddewijkx in Neuengamme wilde blijven toen hij in de infirmerie lag en zout in zijn wonde wreef om ze open te houden en zo gespaard bleef van vervroegd transport en een gewisse dood, zo willen wij ook de wonde open houden om er steeds weer aan te herinneren dat als men zijn verleden vergeet, dezelfde drama's herbeginnen. Werner Weinberg, een overlevende van Bergen Belsen, zei het zeer duidelijk: "Er zijn wonden die niet mogen genezen". Als gruwels zoals Hitler in zijn boek "Mein Kampf" schrijft dat hij het werk zou afmaken waar Christus mee begonnen was, hoe is het dan mogelijk dat er zelfs nu nog aanhangers zijn van het Nazisme. Mensen die de oorzaak van het drama van ons dorp waren, bleven hun gelijk bepleiten. Voor ons is het moeilijk 'idealisme' te koppelen aan 'nazisme'.

Tenslotte wil ik in naam van de "Stichting" u allen danken en samen hopen we dat volgend jaar, bij onze vijfde bedevaart, vooral ook de jeugd, kinderen en kleinkinderen hier'naast ons staan zodat onze inzet om die boodschap door te geven extra beloond wordt.

Ik dank u voor uw aandacht.

Nabije Werking:

- Op **11 november 2001**, bij de eerste verjaardag van de openstelling van ons Vredesmuseum, pakken wij uit met een speciale tentoonstelling. In de benedenkamers van Huize Hageland stellen wij documenten ten toon uit de oorlogen '14-'18 en '40-'45. Deze zeer zeldzame, soms unieke stukken werden ons bezorgd door Rik Callaerts uit Gelrode. Bepaalde zaken zullen wij ook integreren in onze vaste tentoonstelling. Ook uit de immense verzameling van Rudi Peeters laten wij speciaal archiefmateriaal bekijken. Het museum zal extra geopend zijn vanaf 13 uur tot 18 uur. Voor een natje en een droogje wordt eveneens gezorgd in onze cafetaria. Wij hopen u daar te zien en van gedachten te wisselen. Elk idee is welkom. Men kan ook al inschrijven voor onze vijfde herdenkingsreis naar Neuengamme in 2002.

- Het weekend van **3 en 4 november 2001** wordt onze film vertoond in de Gemeenschapsschool "De Boomgaard" te Glabbeek. Vier uitvoeringen zijn voorzien. Het oudercomité bouwt de voorstellingen in rondom een speciaal project. Verdere informatie via de pers. Te volgen.

2002:

- Onze eerste lustrumherdenkingsreis, die wij in een latere Nieuwsbrief nader zullen toelichten, gaat door op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2002. Op 11 november verneemt u al de praktische regelingen en is er mogelijkheid tot inschrijven.

- Na de recente reis naar Neuengamme, Blumenthal en Farge kwamen er zoveel positieve reacties los, dat wij overwogen voor onze vijfde herdenkingsreis in grote lijnen deze plaatsen terug te bezoeken. De verantwoordelijken uit Bremen drongen er ook op aan dit bijtijds te laten weten, zodat zij dan de media kunnen verwittigen. Zij waren er ook zeer verbaasd over dat er zo weinig geweten is over Meensel-Kiezegem in hun regio. Ze hadden nooit van de naam gehoord, laat staan van het drama. Toen de ervaren gids Wolf Böcker aan zijn collega navertelde wat wij hem meedeelden, was er verbijstering en ongeloof. Zij maakten zelf de vergelijking met Lidice (Tsjechië) en Oradour (Frankrijk). Zij gaan dan ook alles in het werk stellen om aan dit deel van de geschiedenis van Nazi-Duitsland meer bekendheid te geven. Er staat ons wellicht een verrassend weerzien te wachten in 2002.

Wij kregen van Dr Detlef Garbe, directeur van de KZ-Gedenkstätte Neuengamme, de melding dat onze planning wordt opgevolgd.

Vrijdag 23 augustus:

Om 7u. 's morgens stappen we op de bus aan het Stationsplein te Meensel. Vooraleer we ons naar het voortreffelijke hotel "Ramada" in Bergerdorf begeven, brengen we een geleid bezoek aan de Gedenkstätte van Bullenhusen Damm en de Rozentuin.

Zaterdag 24 augustus:

's Zaterdags gaat onze aandacht naar Neuengamme zelf met een plechtigheid aan ons beeld "De Wanhoop van Meensel-Kiezegem" en een bezoek aan het "Haus des Gedenkens", de Klinkerwerk-tentoonstelling, het Kommandantenhaus en het museum. Ook een tocht langs de monumenten, de haven van het kamp, de resten van het crematorium en de Walther-Werke staat op het programma. 's Middags gaan we eten in restaurant "Am Deich" waar we vorig jaar zo vriendelijk werden ontvangen. Onze begeleider is opnieuw de sympathieke Andreas Lappöhn.

's Avonds geven we de vrijwilligers de kans om even te verwijlen in de typische sfeer van het nachtelijke Hamburg, dat als havenstad bruist van leven en vertier.

Zondag 25 augustus:

Na een toeristische rondrit door Hamburg begeven we ons richting Bremen waar we in Blumenthal de gedenkplaats bezoeken. Hier kwamen Marcel De Bruyn, Theofiel Bruers (?), René Natens, Herman Vande Gaer, Richard Hendrickx en Jozef Boesmans om. Ook de "Valentin U-bootbunker" (de grootste in zijn soort) met het monument "Vernichtung durch Arbeit" in Farge gaan we bekijken. Heel wat inwoners uit ons dorp hebben hier slavenarbeid moeten verrichten: Prosper Natens, Petrus en Jozef Pittomvils, Frans Van Gilbergen, Edward Van Goidsenhoven, Guillaume Van Hellemont en Jozef Vande Gaer. Jozef Boesmans en Frans Trompet werkten in de bunker zelf. Daar zullen we begeleid worden door Wulf Böcker. Na dit bezoek keren we terug naar huis.

Praktisch:

De verwachte prijs van het hotel (half-pension) bedraagt

220 € per persoon voor een tweepersoonskamer

250 € voor een eenpersoonskamer

→ 172

Inschrijven kan door een voorschot van 100 € te storten op rekeningnummer 142-4022035-52 - Bedevaart Memorial Neuengamme

De coördinatie gebeurt door René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge.
Tel. 016/63 24 60.

Iedereen kan en mag mee!
Zorg dat je erbij bent!

REISINDRUKKEN

Na onze derde bedevaartreis naar Neuengamme in 2000 was Magda Van Goidsenhoven zo onder de indruk dat ze haar gevoelens schriftelijk uitte. Haar indrukken:

Bij de gedenkplaat aan de ingang van het concentratiekamp:

*Omdat we niet vergeten kunnen
Opdat we niet vergeten zouden
Omwille van hen die onschuldig waren
En nooit meer terugkwamen
En voor hen die achterbleven
Zonder hoop, zonder toekomst
Maar met veel vragen en nog meer onzekerheid
Daarom staan we hier
Luisterend
Kijkend
Lijdend.*

Bij de plaat België langs de weg naar het Neuengamme-monument:

*Van overal, vanuit het oosten en het westen, het noorden en het zuiden
werden ze aangevoerd: eenvoudige mannen en vrouwen
overgeleverd aan de willekeur van een wreed noodlot.
Hun voetsporen zijn stenen in het gras.
Eindeloze rijen, voorbij tijd en eeuwigheid
want hun namen zijn voor altijd in onze harten gebeiteld.*

Ook Romain Lemmens schreef tijdens de tweede bedevaart in 1999 zijn indrukken neer. Een fragment:

Vooreerst wil ik zeggen dat ik in feite altijd die "bedevaart" heb willen doen. Zo wou ik zelf zien waar al deze onschuldige mensen zijn omgekomen. Want voor mij persoonlijk is heel die oorlogsmisericie altijd één groot vraagteken gebleven. Ik weet dat deze reis geen oplossing zal geven voor de vele vragen die reeds sinds mijn jeugd in mijn geest leven. Toch denk ik meer gemoedsrust te vinden na dit bezoek aan de plaats waar vader is achtergebleven. Ik draag dit simpele verslag dan ook op aan mijn kinderen en kleinkinderen. Zo zullen zij ook niet vergeten. Hierbij verwijs in naar een gedicht van Mark Braet:

**Vergeet dan wie het kan
de bommen en het gruis
de grauwe uniformen
het zwarte hakenkruis
de zonen weggezonden
de vaders in gevang
en moeders, stil en bang
de lippen zonder lied.**

**vergeet dan wie het kan
de kampen en de doden
de beulen en de haat
de martelgang der Joden
de kloppacht in de straat
de moeders zonder zonen
de vrouwen zonder man
Vergeet dan wie het kan.**